



Tsjerkelûden 2024

38^{ste} jaargang | nr. 5 | 1 december – 2 maart 2025



Colofon

Tsjerkelûden

Uitgave van de Protestantse
Gemeente Grou-Jirnsum
Verschijnt 5x per jaar.

Redactie

Maria Del Grosso, De Tichtset 7
telefoon 06 5115 4869

Jan Breimer, It Skûtsje 49
telefoon 0566 62 46 31

Anne Kieft, Volmaweg 13
telefoon 06 4860 7545

Vaste medewerkers

Marieke Meinderts

Joke Feijen

Klaas Stelma

Henny Reitsma

Nienke Zwart

Pieter Koehoorn

Distributie, bezorging

Evert Bergsma, Kievitstraat 68
telefoon 0566 62 31 17

Het volgende nummer verschijnt
omstreeks 7 maart 2025.

Inleveren van de kopij:

uiterlijk 13 februari via het
nieuwe adres:

tsjerkeluden@sintpiterkerk.nl

Website:

www.sintpiterkerk.nl

In dit nummer

Kerkdiensten	3
Van de kerkenraad	4
Verslag gemeenteavond	7
Van de predikant	9
Wy betinke	10
Even voorstellen	11
Interview met Maren Nieuwenhuis	13
Bernelûden – Dit is de dei	14
Van de diaconie – collecterooster	16
Adressen	21

Foto voorzijde Nienke Zwart

De wekelijkse nieuwsbrief verschijnt
iedere zaterdag digitaal, behalve in de
zomervakantieperiode.

Informatie en aanmelding voor gratis
toezending: Klaas Stelma,
k.stelma@upcmail.nl,
telefoon 0566 62 27 32



**Protestantse
Kerk**

Kerkdiensten

Ochtenddiensten in de Sint-Piterkerk



Elke zondag is er gezamenlijk koffiedrinken na de dienst.

zondag 1 december 9.30 uur

1e van advent (paars)

ds. R. Praamsma, Rotsterhaule
organist Carl Visser

zondag 8 december 9.30 uur

2e van advent (paars)

ds. M. Hage
organist Mea Stelma-Falkena

zondag 15 december 9.30 uur

3e van advent (paars)

dr. T. van der Linden, Harlingen
organist Carl Visser

zondag 22 december 9.30 uur

4e van advent (paars)

ds. M. Hage
organist Carl Visser

dinsdag 24 december 22 uur

kerstnacht (wit)

Voorganger wordt nog bekend gemaakt
organist Carl Visser

woensdag 25 december 10.00 uur

1e kerstdag (wit)

ds. M. Hage
organist Carl Visser

zondag 29 december 9.30 uur

1e na kerstmis (wit)

ds. A. Warnar-van den Berg, Heeg
organist Carl Visser

zondag 5 januari 9.30 uur

2e na kerstmis – Epifanie (wit)

ds. M. Hage
organist Carl Visser

zondag 12 januari 9.30 uur

1e van Epifanie (groen)

ds. M. Hage
organist Carl Visser

zondag 19 januari 9.30 uur

2e van Epifanie (groen)

ds. G. Martens, Bontebok
organist Carl Visser

zondag 26 januari 9.30 uur

3e van Epifanie (groen)

ds. J. Jurjens, Drachten
organist Carl Visser

zondag 2 februari 9.30 uur

4e van Epifanie (groen)

ds. M. Hage
organist Carl Visser

zondag 9 februari 9.30 uur

5e van Epifanie (groen)

ds. D. Hasper, Jubbega
organist Mea Stelma-Falkena

zondag 16 februari 9.30 uur

6e van Epifanie – Sint Piterzondag (gr.)

ds. M. Hage
organist Carl Visser

zondag 23 februari 9.30 uur

7e van Epifanie (groen)

ds. R. Reitsma, Leeuwarden
organist Carl Visser

zondag 2 maart 9.30 uur

8e van Epifanie (groen)

mw. H. Leeuw, Workum
organist Carl Visser

Avonddiensten in Friesmastate, 19.30 uur

- 1 december:** dienst met de Rooms-Katholieke Parochie
- 15 december:** dienst met de Protestantse Gemeente
- 5 januari:** dienst met de Doopsgezinde Gemeente
- 19 januari:** dienst met de Protestantse Gemeente
- 2 februari:** dienst met de Rooms-Katholieke Parochie
- 16 februari:** dienst met de Protestantse Gemeente
- 2 maart:** dienst met de Doopsgezinde Gemeente

Van de kerkenraad

De afgelopen maanden stonden in het teken van vieren en herinneren.



Een van de mooie gebaren van onze gemeente, waarbij wij delen uit onze overvloed met de mensen om ons heen, komt tot uiting in de bloemenzondag. Meer dan 120 boeketten zonnebloemen zijn uitgedeeld aan hen die een beetje extra aandacht wel kunnen gebruiken.

In september werd de originele, maar zoek geraakte lezeaar met de kansel in de Sint Piterkerk herenigd. Uit handen van de heer Hamstra uit Heerenveen, die hem in eigendom had, heeft onze gemeente hem ontvangen. Er is het nodige werk verricht rondom de lezeaar, zoals een dendrochronologisch onderzoek en een kleurenonderzoek, waaruit is gebleken dat er nog originele kleuren van rond 1680 (bariet, een lichte, verfijnde blauwgroene kleur) op zitten.



Natuurlijk hebben we weer een supergezellige startzondag gevierd. Een ontroerend moment met onder meer het Dona Nobis Pacem in een flashmob. Kippenvel. En daarnaast een bingo waarbij we elkaar op een laagdrempelige manier beter hebben leren kennen. We hebben meer gemeen met elkaar dan we soms denken.

Daarnaast een mooie viering waarin de Heilige Doop is bediend aan David Yousaf Sunil. In deze dienst hebben we ook afscheid genomen van onze diakenen Thom Nieuwenhuis en Jan van der Kuip. Beiden blijven gelukkig wel actief in onze gemeente.

Een mooi moment was daarbij de bevestiging van de diakenen Klaas Vos en Rein bij de Weg en jeugdouderling Pieter Koehoorn.

In de afgelopen tijd hebben we ook sinds lange tijd weer een belijdenis mogen vieren en wel die van Anne bij de Weg. Wat een rijkdom in onze gemeente.



In een mooie samenwerking met het dorp en de jeugd heeft dit jaar de lichtjeswandering op Allerzielen weer plaatsgevonden. Met een stille wandeling vanuit de Doopsgezinde kerk hebben we in de Sint Piter de mensen herdacht die we zo missen.



Als kerkenraad hebben we naarstig gezocht om weer een nieuwe koster te vinden. Een belangrijke boodschap die we uit de vorige gemeenteavond hebben meegekregen. We hebben een ervaren koster weten te vinden in de persoon van Sylvia Beers, die bij ons is aangesteld voor 12 uur per week. De komende periode zullen we haar vast en zeker beter leren kennen. (Zie 'Even voorstellen' op de bladzijden 11 en 12, red.)

Zoals u kunt lezen vindt er van alles plaats in onze gemeente, maar als u een idee heeft, inspiratie of een vraag, laat het dan vooral weten.

Namens de kerkenraad,

Marieke Meinderts

Foto 1 Joke Feijen, foto's 2-4 Marieke Meinderts

Verslag gemeenteavond

Op woensdag 13 november is er weer een gemeenteavond geweest in het catechisatielokaal. In aanwezigheid van 31 gemeenteleden is er gesproken over het digitaliseren van actie Kerkbalans, de plaatselijke regeling en onze visie en missie.

Na de opening door Marije Hage vertelt Wijnand Kieft een en ander over de actie Kerkbalans. Die actie is bedoeld om vast te stellen hoeveel de kerk het komende jaar aan bijdragen mag verwachten. Tot op dit moment worden de formulieren hiervoor door vrijwilligers rondgebracht en opgehaald. Op zich heeft dit systeem altijd goed gewerkt, maar door de mogelijkheden van tegenwoordig zijn er kansen om een en ander sneller en slimmer te doen. Per 1 januari zullen de gemeenteleden de formulieren daarvoor zoveel mogelijk per mail ontvangen. Daarnaast komt er alleen dit jaar ook nog een brief. Er wordt verwacht dat alles digitaal zal gaan, dus de brieven zullen niet opgehaald worden. Van mensen die geen mailadres hebben wordt verwacht dat ze de brief zelf retourneren. Voordelen van deze digitalisering is dat het gemakkelijker te organiseren is, meer inzicht geeft, minder foutgevoelig is en vooral dat er minder van onze, toch al zwaar belaste, vrijwilligers gevraagd wordt. Het zendingsdoel van de diaconie zal op dezelfde manier georganiseerd worden. Gemeenteleden die geen mailadres hebben zullen nog steeds een brief ontvangen. In de mail en de brief die in januari rondgezonden worden staat ook alle informatie. Mochten er dan nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan zullen de kerkrentmeesters die graag beantwoorden.

In onze kerk zijn bepaalde afspraken en regels vastgelegd in de Kerkorde. Omdat er verschillende stromingen zijn binnen de PKN geeft de Kerkorde op verschillende plekken ruimte voor eigen invulling. Hierbij kan gedacht worden aan kwesties als wie er stemrecht heeft, wie er aan het Avondmaal mag e.d. Deze eigen invullingen worden vastgelegd in een plaatselijke regeling. In principe zou er in onze plaatselijke regeling moeten staan hoe wij zulke zaken nu al oplossen. Marieke Meinderts neemt de plaatselijke regeling met ons door. Op enkele punten komen er vragen of opmerkingen uit de gemeente. De kerkenraad neemt deze opmerkingen mee voor de definitieve versie, die uiteindelijk weer aan de gemeente voorgelegd zal worden ter goedkeuring.

De Visie kan gezien worden als de formulering van hoe wij als gemeente gezien willen worden en waar wij voor staan. Er was uiteraard een visie, maar die is door de huidige kerkenraad opgefrist en bijgesteld. In de huidige visie is meer de nadruk gelegd op kerk naar buiten zijn, kerk zijn in de dorpen. De visie wordt door de aanwezigen besproken, over het algemeen kunnen de aanwezigen zichzelf in deze visie vinden. Er worden nog enkele voorstellen voor aanpassingen gedaan.

Tot slot deelt de kerkenraad nog mee dat de gesprekken met de hervormde gemeente Reduzum-Idaerd c.a. steeds meer vorm krijgen. De bedoeling is dat er in februari 2025 een gemeenteavond wordt gehouden waarin definitieve besluiten genomen zullen worden.

De aanpassing van de kerktuin loopt nog niet zoals zou moeten. Het was de bedoeling dat er op dit moment al gestart zou zijn met de werkzaamheden, maar door omstandigheden zijn er wat vertragingen. De verwachting is dat in januari begonnen wordt.

Onder het genot van een hapje en een drankje wordt de avond nog even nabesproken.

Rutger Popkema-van Bolhuis, scriba



Foto Nienke Zwart

Van de predikant

Lieve mensen,

Een van mijn favoriete kerstliederen is lied 475 “Ik mag hier aan uw kribbe staan”.

*Ik mag hier aan uw kribbe staan,
Heer Jezus, licht en leven.
Ik draag U als geschenken aan
wat Gij mij hebt gegeven.
U zij mijn hart en ziel gewijd,
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
O neem ze aan als gaven.*

Het lied neemt ons mee in het perspectief van de eerste bezoekers van de kribbe: de herders en daarna de wijzen, met hun geschenken. Nu staan wij er, als het ware. In het liedboek uit 1973 begint het lied met een andere zin, namelijk: *Ik kniel aan uwe kribbe neer.*

Eigenlijk vind ik dat nog mooier. Knielen is immers een hele andere ervaring dan staan. Het lichaam doet mee. Volgt het verlangen van het hart. De overgave aan dit licht.

Nu de dagen korter worden, breekt de tijd van advent aan. Een tijd van hoop zoeken in de nacht. Van licht zoeken in het donker.

Het gaat ook over het kleine zien in al het grootste (machts)vertoon van alle tijden. Toen de Romeinse bezetter. Nu, noem het maar. Dictators genoeg.

Het gaat erover dat midden in de nacht, midden in het donker, midden in alle misère, de hoop op ons ligt te wachten. Een nieuwe toekomst. Het gaat erover dat ons dat gegeven wordt, tegen al onze eigen verwachtingen in.

En het aan ons is om op zoek te gaan,
aan ons is om te zien,
aan ons is om te knielen.
Niet als knieval maar als buiging
voor al het hoopvolle en liefdevolle
dat uiteindelijk veel grootser blijkt dan
het wereldse machtsvertoon.

Laat het zo kerst worden.

Warme groet,
ds. Marije Hage

Wy betinke

Anne Rijkle Westra

24-05-1944 – 06-09-2024

Op vrijdag 6 september overleed Anne Rijkle Westra, in de leeftijd van 80 jaar. Wij verliezen in hem een zachte, gedreven, muzikale en humorvolle man. Samen met zijn vrouw Betty deelde hij passies voor leven en muziek. Zijn leven kende vele kanten, deels opgegroeid in Australië, kwam hij naar Nederland, leerde Betty kennen en zij kregen vijf kinderen. Niet alles ging over rozen, er was veel zorg ook, maar altijd ook weer elkaar, de rust, en de liefde. Een paar jaar geleden werd Anne getroffen door een zwaar infarct. De jaren daarna krabbelde hij toch ook weer wat op, kon gelukkig ook weer praten, maar bleef ernstig belemmerd, er moest een nieuwe manier van leven gevonden worden. Begin september kwam na een korte aanloop van steeds meer achteruitgaan een einde aan zijn leven. Wij danken hem voor wie hij was, zowel voor onze gemeente als voor de doopsgezinde kerk waar Betty en Anne ook geregeld te vinden waren en waar zij hun muzikale talent konden inzetten. Anne op de piano, Betty op de dwarsfluit. Het afscheid werd gehouden in de doopsgezinde kerk, waarin de dankbaarheid centraal stond. Aansluitend brachten wij Anne in besloten kring naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Grou.

Klaas Busstra

21-12-1937 – 03-10-2024

Op donderdag 3 oktober overleed Klaas Busstra, in de leeftijd van 86 jaar. Wij verliezen in hem een rustige, stabiele familieman. Samen met zijn vrouw Jellie woonde hij al meer dan een halve eeuw in het huis op de Margrietstraat. Daar kregen zij hun twee zoons Henk en Theo. Afgelopen augustus was daar plotseling het nieuws dat Klaas ernstig ziek was. De kanker had al te veel aan terrein gewonnen en het ziekteproces verliep snel. Klaas overleed in overgave aan het onbekende land, en met vrede in zijn ziel. In de afscheidsviering lazen en zongen we psalm 139: *Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken*. Dat Klaas zo gekend is door de Eeuwige geeft ons troost en in die Liefde mochten wij hem loslaten. Wij vertrouwen dat hij daar is thuisgekomen, zoals we zo mooi hoorden in het pelgrimslied dat klonk tijdens de viering: *Alle pelgrims keer weer huistoe*. Aansluitend brachten wij Klaas in besloten kring naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Grou.

Wij wensen beide families Gods troost toe in het gemis.

Even voorstellen

Door middel van dit artikel mag ik mij aan u voorstellen als beginnend koster en beheerder van deze prachtige Sint Piterkerk. Ik vertel u graag wat meer over wie ik ben.

Mijn naam is Sylvia Beers. Ik ben geboren op 3 december 1960 in Leeuwarden en was onderdeel van een hecht protestants gezin bestaande uit een lieve vader en moeder en vier bengels van kinderen. Van deze vier kinderen was er één een meisje: ik dus.

In mijn vroege jeugd gingen wij elke zondag naar de Oosterkerk aan het Hoeksterpad in Leeuwarden. Het luiden van de kerkklok evenals de drommen mensen die zich – elkaar warm groetend – richting de kerk begaven zullen mij altijd bij blijven. Die prachtige kerk is op 28 november 1979 helaas gesloten ten gevolge van een sterke terugloop van bewoners van de binnenstad, waarna hij (wat zonde!) is afgebroken in 1981. Mijn kerkgemeente is toen verhuisd naar de Koepelkerk aan de Wijbrand de Geeststraat in Leeuwarden

Mijn vader was de rots en schipper in ons gezin en mijn moeder was daarnaast zeer actief binnen onze kerkgemeente bij de Koepelkerk. Mijn moeder werd ouderling van dienst, zat in de beroepingscommissie, schreef vermeldingen en stond op de kansel als er even geen dominee beschikbaar was. De kracht in het geloof van mijn beide ouders werd mijn kompas. Inmiddels zijn mijn ouders er allebei niet meer. Veel te vroeg heb ik afscheid van hen moeten nemen. Dat ik de rol van koster en beheerder binnen deze gemeente nu op me mag nemen, zal ongetwijfeld hoog boven mij een glimlach op hun gezichten toveren.

Verder ben ik altijd Leeuwarder gebleven en ben ik daarnaast trotse moeder geworden van twee prachtige kinderen: mijn dochter Iris (1989) en mijn zoon Joryn (1991). Zodra zij op een leeftijd waren waarop ik “er wel even tussenuit kon” ben ik teruggekeerd naar de arbeidsmarkt (gelukkig altijd thuis voordat mijn kids uit school kwamen). Mijn beide kinderen wonen nu zelfstandig en doen het geweldig!

Tot slot, mijn werkzame leven heeft mij geleid naar een plek waar **van** ik denk dat ik hier bij u terecht moest komen. Elke vrijdag stap ik op de fiets naar de Blokhuispoort om als huismeester en frontofficemedewerker aan de slag te gaan. Dit heeft mij veel ervaring bijgebracht in het beheren en vertegenwoordigen van een prachtig gebouw met een rijke historie. Daarnaast werkte ik tot 1 december 2023 in de Grote of Jacobijnerkerk samen met een prachtteam als, laten we zeggen, “gastvrouw of manusje van alles”. In deze rol ben ik geïntroduceerd in een scala aan kerkelijke activiteiten. Ik ben trots dat ik

dit type werk bij u kan voortzetten. Ik heb namelijk een creatieve geest en denk in mogelijkheden. Dat zal hopelijk in mijn nieuwe rol ook goed van pas komen.

De komende tijd is het nog even blindvaren terwijl ik u en uw kerk leer kennen. Dat doet mij denken aan een lied dat ik als kind tijdens mijn zondagsschoolperiode altijd vroeg om te zingen: 'Scheepke onder Jezus hoede'.

Met het kompas gericht naar de horizon en mijn Hoeder mee aan boord gaat het helemaal goed komen.

De foto hiernaast van mijzelf is de keuze van mijn lieve dochter. Zij zei mij: "Als ik naar die foto kijk, voel ik mij blij." Mijn zoon zal dat beamen en een mooier compliment is er niet.



Ik kijk er naar uit om onze gemeente te leren kennen.

Sylvia Beers

Dotingastate 52, 8926 MR Leeuwarden

telefoon 06 4966 8884; e-mail koster@sintpiterkerk.nl



*Nadat ze in de kerkdienst van 10 november door Marieke Meinderts was geïntroduceerd stelde Sylvia Beers (links) zich aan de gemeente voor.
Foto De Grouster*

Interview

met Maren Nieuwenhuis

Hoe kwam je in aanraking met onze gemeente?

Via mijn ouders, Thom Nieuwenhuis en Tjitske Faber. Ik ging eerst naar de kinderkerk. Later heb ik nog een paar keer zelf kinderkerk gegeven en kinderoppas gedaan.



Wat is je favoriete bijbelverhaal?

Het driekoningenverhaal. Mijn moeder houdt van de rituelen rond de feesten. Als de kerstspullen de deur uit zijn, blijft de kerststal nog met de wijzen en de kameel. Met Driekoningen hebben we een taartje of koek met daarin een boontje verstoppt. Wie het boontje vindt, mag bepalen wat we die avond gaan eten. Door de tradities ken ik verhalen van kerst, Pasen en Driekoningen het best.

Wat is je favoriete lied?

Ik heb zelf geen favoriet christelijk lied. Maar ik zie wel hoe belangrijk een lied soms kan zijn. Bij mijn oma's en opa's begrafenis zongen we 'Lichtstad met uw paarlen poorten'. Mijn ouders schieten nog steeds vol als ze dat liedje horen. En de zus van mijn moeder is heel ziek. Ze zei afgelopen week dat het lied 'Wat de toekomst brengen moge' haar lijflied is en haar kracht geeft bij elke moeilijk gesprek in het ziekenhuis. Dat vind ik heel mooi.

Wie heeft je geïnspireerd in de manier waarop je je geloof beleeft?

Mijn ouders

Wat spreekt je aan in onze gemeente?

Ik voel me als jongere heel welkom in de kerk. Iedereen kent me en is aardig als ze me zien. Ook de activiteiten als toen met de vluchtelingen (kleding uitdelen) en de Oekraïners. We gingen toen naar de jeugdherberg met de kinderkerk. Vroeger waren de broodmaaltijden in de veertigdagentijd ook heel erg leuk. En de pickwickdiensten.

Wat mis je of zou je graag anders willen?

De kerkdiensten staan te ver weg van de beleving van mensen van mijn leeftijd (16). Ik zie er tegenop om naar gewone kerkdiensten te gaan. Maar dat geldt niet voor Pasen, kerst etc. De diensten zijn dan vaak vlotter en gezelliger.

Aan wie geef je de pen door?

Aan Niels Grit.

Bernelûden

Dit is de dei...

Sara en Simon folgje Jezus

troch Foekje-Fleur Fink



Sara en Simon belibje – mei harren grutte broer Daniël, heit en mem, pake en oare famylje – de ferhalen fan ‘Dit is de dei...’.

De hiele famylje is doopt yn de Jordaen en in ‘nij libben’ begûn. Yn dat nije libben draait alles om Jezus fan Nazaret. Mar wa is Jezus no krekt? Wêr is hy berne? En wa binne syn heit en mem? Eins hiene se dat oan Johannes freegje moatten, doe’t se doopt waarden. Dy hie it grif wol witten. Gelokkich binne der mear minsken dy’t Jezus kenne. Dy fertelle de ferhalen troch oan wa’t it mar hearre wol.

Hjoed fertelle de hoeders oer de berte fan Jezus. Je soene ferwachtsje dat Jezus’ heit en mem wol in moai widske foar de lytse Jezus klearstean hiene. Mar dat wie net it gefal. Alles rûn hiel oars. Harkje mar...

De berte fan Jezus

Lukas 2,1-7

Daniël wie ek thúskommen. Hy hie mar twa kamielen by him. “Ik hoopje dat der wat hannel is yn naüm”, sei er.

Giesto jûn ek mei nei de skieppehoeders, Daniël?” frege Sara.

“Wat moat ik dêr?”

“No gewoan, harkje nei de ferhalen oer Johannes en Jezus. Pake giet ek mei.”

Simon kaam der ek by stean en sei: “It binne gjin gewoane ferhalen, hear.”

“Binne it de hoeders dy’t as earsten it boadskip krigen, fan Jezus berte?”, frege Daniël.

“Hm, dat wit ik net, hear”, bromde Simon. “Dat moatst sels mar freegje.”

“Giest no wól of net mei?”, frege Sara nochris.

“Dat wit ik noch net. Ik haw earst noch in ôfspraak mei in keapman.” Daniël rûn fuort.

“Se binne der allegearre”, flústere Sara.

“Wa bedoelst?”, frege Mirjam.

Sara draaide har om en wiisde nei heit en mem. “En dat is ús Daniël. Simon sit njonken him.” Pake stuts noch gau efkes de hân op nei Sara.

Doe begûn ien fan de hoeders te fertellen...

“Wy moatte nei Betlehem, Maria”, sei Joazef.

“Nei Betlehem? Wêr is dat goed foar?”, frege Maria.

“De keizer fan Rome wol witte hoefolle minsken oft der yn dit lân wenje. It sil wol mei de belesting te krijen ha. Alle minsken moatte nei it plak gean dêr't se berne binne.”

Maria lei de hân op har swiere búk en rôp: “Hielendal nei Betlehem? It berntsje kin no alle dagen komme, Joazef.”

“De keizer wol it sa ha. Ik wit ek net hoe't it oars moat”, sei Joazef. “Sil ik in sêfte tekken op de rêch fan de ezel lizze? Dan kinsto dêrop sitte.”

De oare moarns betiid giene Joazef en Maria op reis. It wie drok. De minsken reizgen nei it plak dêr't se berne wiene.

Nei in lange reis kamen se yn Betlehem oan. “Ik sjoch de herberch al”, sei Joazef.

“Gelokkich!”, sei Maria. “Ik bin sa wurch.”

Joazef kloppe oan en frege oft se fannacht dêr ek sliepe koene. Mar de baas fan de herberch sei: “It spyt my, der is gjin plak mear.”

Joazef skrok. “Wy komme alhiel út Nazaret. Myn frou is yn ferwachting.”

De baas seach skean nei Maria. “It is net oars”, bromde er en helle de skouders op. “Ik ha noch in stâl. Dan ha jim yn alle gefal in sliepplak. Foar iten sil ik wol soargje. Fretten foar de ezel is der genôch.”

Dy nacht waard yn 'e stâl Jezus berne.

Gelokkich mar dat Maria noch wat doeken fan thús meinommen hie. Dêr rolle se it berntsje yn. Joazef lei de tekken dêr't Maria op sitten hie, yn de fuorbak fan de bisten.

Sa krige it berntsje in sliepplak yn 'e krêbe.

Mei tastimming oernommen
fan <http://www.foekjefleurfink.nl/verhalen.php>
Yllustraasje: www.pixabay.com



Van de diaconie

Collecterooster

Als u om welke reden dan ook niet in de kerkdienst uw steentje kunt bijdragen, ontvangt de diaconie uw gaven graag op rekening NL66 RABO 0356 2178 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Grou-Jinsum.

1 december – Stichting help mij leven (Robert Smits)

‘Help mij leven’ zet zich in om Braziliaanse kinderen in nood te helpen. Met "nood" wordt bedoeld: gebrek aan alles. Gebrek aan veiligheid, aan onderwijs, aan een thuis, aan goede gezondheid of aan toekomstperspectief.

Robert Smits en zijn medewerkers zetten zich al tientallen jaren in om deze kinderen een kans te geven. Als een project goed draait wordt dit overgedragen aan de wijkcraden.

Op dit moment wordt er gewerkt in een zeer gewelddadige wijk waar geen sociale voorzieningen zijn. Hier is sportclub Feijenoord gestart. Door de kinderen te laten sporten komen ze even uit hun omgeving en kunnen ze kind zijn en zo van elkaar en van de trainers leren.

8 december – Adventscollecte: Ghana - Een beter inkomen voor sheaboerinnen (Kerk in Actie)

In het noorden van Ghana is het te droog om een heel jaar van de eigen oogst te leven. Sheabomen zijn een belangrijke bron voor extra inkomen. Vrouwen verzamelen en verkopen de noten en verwerken een deel tot sheaboter. Ieder jaar leren 15.000 vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Door goed samen te werken krijgen ze een betere prijs voor hun producten. Na een aantal jaren kunnen de vrouwen op eigen kracht verder.

15 december – Adventscollecte: Palestina - Een Stem in de Samenleving voor Jongeren (Kerk in Actie)

Het ontbreken van elk perspectief ontnemt veel Palestijnse jongeren alle moed om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie YWCA Palestine wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen in ondernemerschap en mediavaardigheden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een startbedrag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma's en podcasts ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen geluid vergroten jongeren hun stem in de samenleving.

22 december – Adventscollecte Protestantse Kerk Jonge Generaties

Nederland: JONGEREN SPELEN HET KERSTVERHAAL

Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen, mee aan de Kerstchallenge van de Protestantse Kerk. Tijdens dit interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de herders, de wijzen uit het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal. Zo ervaren ze dit bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.

24 december – Help Mij Leven

Help Mij Leven is een Nederlandse stichting die zich inzet om Braziliaanse kinderen in nood te helpen. Met “nood” wordt vooral bedoeld: gebrek aan veiligheid (in de wijk of thuis), aan onderwijs, aan goede gezondheid, aan onderdak en aan toekomstperspectief. In 1988 is Help Mij Leven opgericht om het welzijnswerk van Robert Smits en de door hem opgerichte organisatie REMER in Brazilië te ondersteunen.

25 december – Kerstcollecte - Kinderen in de knel (Kerk in Actie)

In actie voor kinderen in de knel: opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte! In de loop van 2024 maken we via de website en op andere manieren bekend welk kinderproject het meest urgent en daarom het kerstproject van 2024 wordt.

29 december – Stichting Nijkleaster

Nijkleaster nabij Jorwert maakt de ambitie waar om een “Klooster nieuwe stijl” te realiseren. Een plek voor rust, inspiratie en gemeenschap. Voor stilte, bezinning en verbinding. Een bijzondere plek, waar je je in alle rust kunt terugtrekken voor een adempauze en stille tijd. Tegelijk een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

5 januari – Voedselbank Leeuwarden

De feestdagen zijn voorbij. Hoe heeft u ze doorgebracht? Ook met lekker eten en drinken?

Veel mensen, ook bij ons in het dorp of in onze omgeving, hebben geen of weinig financiële middelen om voor een goede en gezonde maaltijd te zorgen voor zichzelf en hun kinderen. De voedselbank zamelt eten in en zorgt dat deze mensen ondersteund worden met voedselpakketten. Een belangrijke ondersteuning die zo helpend is in zo'n moeilijke periode!

Behalve alle vrijwilligers die dit mogelijk maken is er ook geld nodig voor bij voorbeeld de opslag van het eten en het vervoer van de pakketten. Daarom is deze collecte zo belangrijk!

12 januari – SUN Friesland (Prov. Bijdrageadvies)

SUN Friesland verleent noodhulp aan inwoners van Friesland die in een urgente financiële nood situatie verkeren en niet (tijdig) in aanmerking komen voor een wettelijke voorziening. Hulpverleners doen een aanvraag voor hun cliënten. SUN werft fondsen voor een giftenbudget. De collecte wordt besteed aan urgente financiële nood van inwoners van Friesland.

19 januari – Proefplekken: de nieuwe kerken (Kerk in Actie)

Proefplekken, dat zijn initiatieven die bouwen aan een inclusieve missionaire gemeenschap of kerkplek. Dit zijn bijvoorbeeld pioniersplekken, presentieplekken en kliederkerken. Kortom: initiatieven waar mensen die niet of nauwelijks in de 'reguliere' kerken komen, het geloof kunnen verkennen en iets van God kunnen ontdekken.

Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jonge generaties of mensen uit verschillende culturen bij hun activiteiten te betrekken. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk deze proefplekken, als nieuwe kerken, van harte.

26 januari – Moldavië - Kinderen en Ouderen Worden Gezien (Kerk in Actie)

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen ze eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche.

2 februari – Ethiopië: aanpassen aan klimaatverandering (Kerk in Actie)

Door klimaatverandering worden delen van Ethiopië vaker getroffen door langdurige droogte of heftige regenval. Jongeren beseffen dat ze niet alleen van landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders gewend waren. Samen met een hulporganisatie leert de Ethiopische kerk jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, maar ook hoe je een bedrijf opzet voor extra inkomsten. Ze worden lid van een spaargroep, leren een restaurant of winkel op te zetten, gaan meubels maken, kleding ontwerpen, laptops of telefoons repareren. Zo gaan Ethiopiërs met hun tijd mee.

9 februari – Noodhulp Israël en Gaza (Kerk in Actie)

Kinderen in Gaza en Israël overkomt wat geen enkel kind zou mogen meemaken. Ze zijn zowel lichamelijk als psychisch in groot gevaar. Hoe je ook denkt over wat er daar gebeurt: kinderen mogen nooit het slachtoffer zijn. Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood, en dus ook in Gaza en Israël. Het gaat om hulp voor nu en voor de toekomst, zoals medische zorg, voedsel, kleding, traumahulp en vredesopbouw. Help mee!

16 februari – Sint Piteractie

Sint Piter is in Grou, en dat is een feest voor alle Grousters! Het is dan ook belangrijk dat alle kinderen Sint Piter kunnen vieren met een cadeautje. Het moet er niet van afhangen of hun ouders wel de mogelijkheden hebben om dit te organiseren, zowel financieel of door andere redenen.

Met de Sint Piteractie proberen we elk kind een mooi Sint Piterfeest te geven. Wilt u/jij een beetje Sint Piter zijn?



Foto © Sint Piterkomitee

23 februari – Omzien naar gevangenen (Kerk in Actie)

In Nederland raken jaarlijks ruim 33.000 mensen gedetineerd. Ze zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen,

tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven om naar gevangenen en hun partners en kinderen om te zien, ze te bezoeken tijdens de detentie, maar ze ook een nieuwe kans in de maatschappij te bieden.

Wat betekent dit project voor Edward? “Bijna twintig jaar zat ik vast in Latijns-Amerika vanwege drugsvervoer. Communiceren met mijn familie was moeilijk, en bezoek kreeg ik maar weinig. Door alles op vaste tijden te doen – eten, sporten, bidden – bracht ik wat structuur aan in de dagen. De bezoeken van een vrijwilliger van stichting Epafras beurden me altijd op. Toen ik vrijkwam, moest er veel papierwerk worden geregeld. Als Epafras niet had geholpen, had ik daar nog gezeten. Ook nu ik weer in Nederland ben, helpen ze me m’n leven weer op de rit te krijgen. Ik zou niet weten wat ik zonder hen had moeten doen!”

2 maart – Toevluchtsoord voor migranten in nood (Kerk in Actie)

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Zij zijn kwetsbaar voor misbruik en misstanden. Ze worden soms opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale en geestelijke begeleiding en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen cursussen Engels of computervaardigheden volgen en krijgen ze hulp om hun positie te versterken.

9 maart – Stichting Present

Stichting Present wil mensen verbinden die iets te bieden hebben met mensen die daarmee geholpen worden. Zo biedt Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in hun eigen omgeving in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede of sociaal isolement. Een uniek concept waarin ontmoeting plaatsvindt tussen de leefwereld van de hulpvrager en gever.

16 maart – Duurzame landbouw in Noord-Kameroen (Kerk in Actie)

In Noord-Kameroen regent het drie maanden per jaar. Door het veranderende klimaat, houtkap en slecht bodemgebruik mislukken oogsten. De Lutherse Broederkerk traint dorpsbewoners in duurzame landbouw, zodat ze hun gezinnen van voldoende voedsel kunnen blijven voorzien. In steeds nieuwe dorpen leert men energiezuinige kooktoestellen, eigen brandstof en mest maken. Door landbouw te combineren met bosbouw herstelt de uitgeputte bodem. Men plant mimosa, moringa, neem- en sheabomen. Er worden spaargroepen en coöperaties opgezet om de krachten te bundelen.



Adressen

Predikant / pastoraal contact

ds. Marije Hage

werkdagen: dinsdag t/m donderdag, zaterdag en zondag

predikant@sintpiterkerk.nl

tel. 06 26 08 99 64

Voorzitter kerkenraad

kerkenraad@sintpiterkerk.nl

Scriba kerkenraad p/a Prot. Gem. Grou-Jirnsum

Rutger Popkema-van Bolhuis

Postbus 19, 9000 AA Grou

scriba@sintpiterkerk.nl

tel. 0566 65 32 77

College van diakenen

Rein bij de Weg

Klaas Vos

Joke Feijen

Diaconie/bloemen voor contactwerk

Zending

diaconie@sintpiterkerk.nl

NL66 RABO 0356 2178 84

NL83 RABO 0356 2075 87

College van kerkrentmeesters

Henk Methorst

tel. 0566 62 42 34 / henk.methorst@sintpiterkerk.nl

Wijnand Kieft, penningmeester tel. 06 48 67 77 34 / penningmeester@sintpiterkerk.nl

Financiële administratie

Jaap Verbeek, Sjonema 16

NL54 RABO 03737 495 89

tel. 0566 65 91 84

Kerkebalans

Anneke Houtsma, De Skeakels 19

NL54 RABO 03737 495 89

annekehoutsma@outlook.com

Ledenadministratie

Mirjam Boukes-Brauer, De Setangel 9

ledenadministratie@sintpiterkerk.nl

tel. 06 26 90 46 66

Aanvragen collectemunten

NL54 RABO 03737 495 89

t.n.v. CVK Prot. Gem. Grou-Jirnsum

Koster

Sylvia Beers

koster@sintpiterkerk.nl

tel. 06 4966 8884

Cantor-organist

Carl Visser

tel. 06 20 72 20 27

carl1681@hotmail.com

Autodienst – Grou Moby!

tel. 06 20 60 37 41

TsjerkeLûden

Wel en wee p/a Henny Reitsma

tsjerkeluden@sintpiterkerk.nl

tel. 0566 62 30 53

oenehenyreijsma@hotmail.com

Nieuwsbrief

Klaas Stelma

tel. 0566 62 27 32 / k.stelma@upcmail.nl

Kerk in Actie Utrecht

Raad van de Zending Utrecht

Generale Diaconale Raad Utrecht

NL62 INGB 0000 0004 56

NL84 INGB 0000 0060 74

NL09 INGB 0000 0086 85



Protestantse
Kerk