



Tsjerkelûden 2023

37^{ste} jaargang | nr. 5 | 3 december 2023 – 11 februari 2024



Colofon

Tsjerkelûden

Uitgave van de Protestantse
Gemeente Grou-Jirnsum
Verschijnt 5x per jaar.

Redactie

Maria Del Grosso, De Tichtset 7
telefoon 0566 62 21 96

Jan Breimer, It Skûtsje 49
telefoon 0566 62 46 31

Anne Kieft, Volmaweg 13
telefoon 06 4860 7545

Vaste medewerkers

Marieke Meinderts
Henk Feenstra/Trees Mulder
Klaas Stelma
Henny Reitsma
Nienke Zwart

Druk

Walter Miedema, Ekemahôf 33
telefoon 0566 62 24 64

Distributie, bezorging

Evert Bergsma, Kievitstraat 68
telefoon 0566 62 31 17

Het volgende nummer verschijnt
omstreeks 16 februari 2024.

Inleveren van de kopij:

uiterlijk 25 januari via
redactietsjerkeluden@outlook.com

Website:

www.sintpiterkerk.nl

In dit nummer

Kerkdiensten	3
Van de kerkenraad	4
Van de kerkrentmeesters	7
Van de predikant	8
Lectio divina in advent	10
Uitje naar het Keramiëkmuseum	11
In memoriam	12
Oogstdienst	13
Wel en wee	14
Tekst in beeld	16
Interview met Maria Del Grosso	17
Bernelûden	19
Dit is de dei	21
Van de diaconie – collecterooster	23
Adressen	27

Foto voorzijde Nienke Zwart

De wekelijkse nieuwsbrief verschijnt
iedere zaterdag digitaal, behalve in de
zomervakantieperiode.

Informatie en aanmelding voor gratis
toezending: Klaas Stelma,
k.stelma@upcmail.nl,
telefoon 0566 62 27 32



**Protestantse
Kerk**

Kerkdiensten

Ochtendiensten in de Sint-Piterkerk



= Elke zondag is er gezamenlijk koffiedrinken na de dienst.

Zondag 3 december, 9.30 uur

1^e van de advent (rood)

ds. M. Hage

organist Carl Visser

Afscheid/bevestiging ambtsdrager

Zondag 7 januari, 9.30 uur

1^e na Epifanie/Driekoningen (wit)

ds. M. Hage

organist Carl Visser

m.m.v. de tieners

Zondag 10 december, 9.30 uur

2^e van de advent (paars)

da. C. Bark-Bakker, Akkrum

organist Eelke Pander

Zondag 14 januari, 9.30 uur

2^e na Epifanie (groen)

da. C.E. Dahmen, Boornbergum

organist Carl Visser

Zondag 17 december, 9.30 uur

3^e van de advent (paars)

ds. M. Hage

organist Carl Visser

Zondag 21 januari, 9.30 uur

3^e na Epifanie (groen)

ds. A. Veldhuizen, Langweer

organist Carl Visser

Zondag 24 december, 22.00 uur

4^e van de advent/Kerstnacht (wit)

ds. M. Hage

organist Carl Visser met projektkoor

Zondag 28 januari, 9.30 uur

4^e na Epifanie (groen)

ds. M. Hage

organist Carl Visser

Maandag 25 december, 10.00 uur

Eerste Kerstdag (wit)

da. D. Kisjes-de Vries, Heeg

organist Carl Visser met cantorij

Zondag 4 februari, 9.30 uur

5^e na Epifanie (groen)

hr. C. van Rijn, Sneek

organist Carl Visser

Zondag 31 december, 9.30 uur

Oudejaarsdag (wit)

ds. H. Vlasman, Readtsjerk

organist Carl Visser

Zondag 11 februari, 9.30 uur

6^e na Epifanie (groen)

ds. A. Bouma, Leeuwarden

organist Carl Visser

Avonddiensten in Friesmastate, 19.30 uur

3 december: dienst met de Rooms-Katholieke Parochie

17 december: dienst met de Protestantse Gemeente + koor

7 januari: dienst met de Doopsgezinde Gemeente

21 januari: dienst met de Protestantse Gemeente

4 februari: dienst met de Rooms-Katholieke Parochie

Van de kerkenraad

De kerkenraad is op velerlei manieren bezig om onze gemeente bloeiend en levendig te houden en uit te breiden voor hen die hier graag bij willen horen. We staan open voor nieuwe ideeën en behouden dat waar we vanuit onze traditie zo goed in zijn. We kijken om naar hen die dat nodig hebben, we investeren in jeugd én onze ouderen, we zorgen dat we onze organisatie toekomstbestendig maken en denken na over hoe we kerk in de toekomst willen en kunnen zijn. We praten daarbij met andere kerken c.q. gemeenten die net als wij ook worstelen met het goede kunnen blijven doen en met het je staande houden in deze tijd.

Als we terugkijken op de afgelopen maanden, dan kunnen we weer trots zijn op al die mensen die zich hiervoor in hebben gezet. Ondanks de Merke in Grou was er toch een grote groep jongeren die mee hebben gedaan met de dropping. Geblinddoekt zijn ze weggebracht en met een route inclusief opdrachten hebben de groepen uiteindelijk allemaal het eindpunt behaald.



Dropping. Foto Marieke Meinderts

Voor de vrijwillige medewerkers was er een gezellige opening van het winterseizoen. Voor jong en oud was een mooi programma in elkaar gezet.

Een drukbezochte mienskipsmiddeï heeft weer veel goed gedaan bij veelal de oudere gemeenteleden. Mooie gesprekken en waardevolle ontmoetingen staan centraal op deze middag.

We hebben afscheid genomen van Henk Feenstra als een van onze trouwe en bevlogen diakenen. In zijn plaats hebben we een al evenzo gedreven diaken teruggekregen in de persoon van Jan van der Kuip. Wat mogen we blij zijn dat er steeds weer gemeenteleden zijn die deze taken op zich nemen.

Na een aantal gesprekken met het bestuur van de Doopsgezinde Gemeente uit Grou e.o. hebben we begin oktober een mooie gezamenlijke viering in de doopsgezinde kerk gehad. In november zijn de doopsgezinde gemeenteleden bij ons in de kerk uitgenodigd. Op deze manier hopen we een mooie start te kunnen maken in meer samenwerking tussen beide gemeenten. De aandacht voor de jeugd heeft ook niet stilgestaan, want een groep tieners heeft mogen kamperen in de kerk. Naast leuke activiteiten voorafgaand was het

slapen in de kerk natuurlijk ook een hele belevenis. De volgende ochtend hebben ze tijdens de kerkdienst in de 'kosterwoning' een gesprek gevoerd met een man die ooit heeft moeten vluchten uit zijn geboorteland.

Op Allerzielen hebben we samen met veel mensen uit het dorp stil gestaan bij die mensen die we hier moeten missen. Een avond met prachtige liederen, gedichten, woorden, momenten van hoop en verdriet.

Tijdens de oogstdienst was de kerk als vanouds weer prachtig versierd en hebben we voedsel opgehaald voor de voedselbank. Ook heeft de heel jonge jeugd zijn eigen kliederkerkviering in de Nijdjipskoalle gehad.



Oogstdienst. Foto Marije Hage



Hulpkoster en jonge vrijwilligster aan het werk

Er is een groep gemeentelieden die momenteel de kosterstaken probeert zo goed mogelijk op te vangen. Daarnaast helpt jong en oud mee om alles draaiende te houden. Op een eerdere gemeentavond hebben we met elkaar geconcludeerd dat we als gemeente bepaalde taken wel willen oppakken – dat geeft ook gemeenschapsgevoel – maar voor de coördinatie en het beheer zou in ieder geval weer een koster aangetrokken moeten worden. Daar zijn we ook mee bezig. Op dit moment zijn we in gesprek met de Doopsgezinde Gemeente, omdat ook die op zoek is naar een nieuwe koster. Mogelijk kunnen we hier samen in optrekken. We zitten nog in de verkennende fase.



Kosterswoning als jeugdhonk. Foto Pieter Koehoorn

Ondertussen werd er bij de kerkenraad op de spreekwoordelijke deur geklopt met de vraag of wij als gemeente ook een plek hebben voor onze jeugd en de jeugdactiviteiten waar zo hard aan gewerkt wordt. Aangezien de jeugd onze toekomst is, hebben we besloten dat de kosterswoning voor nu hun 'jeugdhonk' is. Hoe het in de toekomst verder komt, zullen we nog zien. Uitgangspunt is dat onze jeugd een volwaardige plek in onze gemeente heeft en dat daar ook letterlijk ruimte voor moet zijn. En om misverstanden te voorkomen. Uitgangspunt is ook dat we weer een koster zullen aanstellen. We blijven u natuurlijk op de hoogte houden.

Zoals u kunt lezen vindt er in onze gemeente van alles plaats, maar als u een idee heeft, inspiratie of een vraag, laat het dan vooral weten.

Namens de kerkenraad,
Marieke Meinderts

Van de Kerkrentmeesters

Tsjerkelûden digitaal

Zoals in september al aangekondigd is, zal *Tsjerkelûden* vanaf 1 januari 2024 alleen digitaal verschijnen.

Als u uw e-mailadres nog niet heeft doorgegeven aan de ledenadministratie, doe het dan snel, zodat u in 2024 *Tsjerkelûden* in digitale vorm niet mist.

Stuur daarom een mail naar ledenadministratie@sintpiterkerk.nl

Heeft u echter geen internet of maakt u geen gebruik van e-mail, dan is het mogelijk om *Tsjerkelûden* toch op papier te ontvangen. Hiervoor vragen wij een bijdrage van € 15,00 per jaar.

Als u *Tsjerkelûden* per post toegestuurd wilt krijgen, betaalt u € 15,00 + € 10,00 portokosten op jaarbasis. Kiest u hiervoor, geef dit dan door aan een lid van de kerkenraad of een kerkrentmeester.

Met vriendelijke groet,

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Wijnand Kieft, penningmeester



Van de predikant

Lieve mensen,

Er is behoorlijk wat aan de hand in de wereld. De oorlog in Oekraïne duurt voort, evenals de oorlog in Gaza, aanhoudende conflicten in Congo zorgen voor miljoenen vluchtelingen en het klimaat warmt op. Het is best moeilijk om in deze tijd hoop te blijven houden.

Ik las ooit, bij de Tsjechische schrijver Václav Havel, dat hoop iets anders is dan optimisme. Havel, die in de periode tussen 1970 en 1989 in totaal vijf jaar in gevangenschap doorbracht in het communistische Tsjecho-Slowakije, omschreef hoop niet als een toestand van de wereld, maar als een ‘toestand van de geest’: een diepe kracht om ‘het steeds opnieuw te proberen, ook al zijn de uiterlijke omstandigheden zo uitzichtloos’.



Hoop is dus een actieve daad. ‘Hoop’, zo schreef hij, ‘is niet hetzelfde als optimisme, evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is, afgezien van de afloop of het resultaat.’

Toen het regime viel, stelde Havel zich in 1990 verkiesbaar bij de eerste democratische presidentsverkiezingen van Tsjecho-Slowakije (later Tsjechië) en won. Tot 2003 was hij president. Hoop bleef voor Havel een actief proces: het vereist dat iemand verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar wensen en verlangens en actie onderneemt om daarnaartoe te werken. Stap voor stap, zonder duidelijke eindstreep.

In deze weken vieren wij advent. Advent kun je ook zien als zo’n daad van hoop. Elke week steken we een extra kaars aan. We verzamelen ons rondom het licht, te midden van het donker. U ben van harte uitgenodigd om deze weken mee te vieren, op weg naar Kerst. Laten we dit samen doen.

Er is immers ook zoveel moois te melden. Afgelopen september deed Jan van der Kuip al intrede als diaken en op de eerste advent zullen we Joke Feijen bevestigen als diaken. Daar zijn wij blij mee! We nemen die zondag ook afscheid van Trees Mulder en zullen haar bedanken voor alle jaren vol liefdevol diaconaat.

Ook zie ik op diverse plekken in onze gemeente, en daarbuiten, dat mensen bezig zijn om de wereld een beetje hoopvoller te maken. De afgelopen Lichtjesavond is daarvan een mooi voorbeeld. Maar ook een fijn jeugdwerk, in de vorm van tieneractiviteiten, kinderkerk en kliederkerk (leest u vooral ook het verslag van twee tieners die deelnamen aan het jeugdkamp, zie pagina 19).

Een mooie mienskipsmiddag, de vieringen in FriesmaState, het bezoekwerk en diaconaal werk. Mensen die meedenken over beheer van de gebouwen. Hulpkosters die zorgen dat alles er mooi uitziet. Bloemendames, autorijders, administratie, nieuwsbriefmakers en rondbrengers. Eigenlijk te veel om op te noemen! Er wordt door mensen meegedacht hoe we een kerk voor de toekomst kunnen worden. En elke keer ben ik ook weer ontroerd hoeveel mensen de zondagse vieringen tot een prachtig geheel maken. Dat geeft al zo veel hoop!

Komende weken zijn er mooie en hoopvolle activiteiten waar u bij aan kunt sluiten. Leest u daarom dit kerkblad goed door en op de wekelijkse nieuwsbrieven kunt u meelesen met wat er op de agenda staat.



Mienskipsmiddei.

Foto Haaije Postma en Hinke Buma

Tot slot, ben ik nog niet bij u geweest om kennis te maken, maar zou u dat wel fijn vinden? Laat het gerust even weten!

Warme groet,
ds. Marije Hage

Lectio Divina in advent

Lijkt het u/jou mooi om wat bewuster naar Kerstmis toe te leven? In de adventstijd zijn er drie avonden waarop er met lectio divina kan worden meegedaan.

Lectio divina betekent letterlijk: goddelijke (divina) lezing (lectio). Je kunt het ook geestelijk lezen noemen. Of: Bijbellezen met je hart. Het is al een heel oude methode, ontstaan in kloosters.

Het lezen en tot je laten spreken van de woorden gaat in verschillende stappen, die op de avonden zelf zullen worden uitgelegd. Zeker in de adventstijd kan dit een mooie manier zijn van bezinnen.

De avonden zijn los van elkaar te volgen, maar de hele serie volgen is het mooist. We volgen de teksten die op het leesrooster staan.

Wanneer: maandag 4 december, dinsdag 12 december, woensdag 20 december

Hoe laat: 19.30 – 20.30 uur

Waar: consistoriekamer

Aanmelden via: predikant@sintpiterkerk.nl of 06-2608 9964

Meld je uiterlijk de dag van tevoren aan, zodat we weten hoeveel stoelen nodig zijn!



Uitje naar het Keramiekmuseum

Vooraf aan de feestmaand december wil ik met wie dat wil op woensdagmiddag 20 december naar het Keramiekmuseum in Leeuwarden gaan voor de tentoonstelling FEEST!

Aan de hand van twaalf uiteenlopende feesten wordt in deze tentoonstelling getoond hoe we in Nederland feestvieren, wat we vieren en met wie. In de tentoonstelling komen het kinderfeest, Chinees Nieuwjaar, Carnaval, Pesach, het studentenfeest, de verjaardag, een selamatan, de bruiloft, Eid al-Fitr (Suikerfeest), Ketikoti, Divali en Kerst aan bod.



Na het bezoeken van de tentoonstelling drinken we iets met elkaar in de aangrenzende Theesalon van het museum, om na te praten. Gaat u ook mee?!

Wanneer: 29 november

Hoe laat: We verzamelen om 13.10 uur op het station Grou-Jirnsom. We zijn rond 16.45 uur terug.

Waar: Keramiekmuseum, Grote Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden
Aanmelden via: predikant@sintpiterkerk.nl of 06-2608 9964



Keramiekmuseum Prinsessehof, Leeuwarden

Komt u op eigen gelegenheid, dan verzamelen om 13.45 uur bij het museum.

Kosten voor de reis en het museum zijn voor eigen rekening.

Het uitje gaat door bij minstens 4 aanmeldingen.

In memoriam

Reinie Hiemstra-Kramer

4 augustus 1957 - 16 september 2023

Op 16 september overleed Reinie Hiemstra-Kramer. Zij is 66 jaar geworden. Voor onze gemeente is zij op vele manieren van betekenis geweest. In de laatste jaren was daar bijvoorbeeld het bezoekwerk, maar ook de middagen van het Tsjerkepaad, waar ze achter de tafel met spulletjes zat, totdat het niet meer ging vanwege haar ziekte en de weinige energie die zij nog had.

Reinie was een vriendelijk en bescheiden mens. Hoeveel zij daarin betekend heeft voor anderen werd duidelijk in de afscheidsdienst. Samen haalden we herinneringen op, keken dierbare foto's en zongen, onder andere, het lied Abba Vader. Dat lied wilde Reinie beslist bij haar afscheid laten klinken, wellicht omdat in de melodie en de woorden een basis van toevertrouwen zit. Zoals Reinie het leven moest loslaten, zo vertrouwden wij haar toe in de handen van de Eeuwige.

Eddie Brinkman

13 maart 1949 – 25 oktober 2023

Op 25 oktober overleed Eddie Brinkman. Hij is 74 jaar geworden. Eddie was sinds het voorjaar 2022 ernstig ziek. Zijn vrouw Aaltsje heeft hem de laatste maanden van zijn leven met veel liefde verzorgd. We verliezen in Eddie een eigenzinnige en creatieve man. Meerdere keren verzorgde hij de decorstukken voor het Sint-Pitersprookje. De Sint-Piterviering en de omgeving van Grou waren vaak onderwerp van zijn tekeningen en schilderijen. In de afscheidsdienst klonken mooie herinneringen aan zijn leven en werk. Over zijn onmisbare bijdrage aan de Grouster band That New Move werd verteld door een oud bandlid. We lazen samen de bekende tekst uit de brief aan de Korintiërs: *Ons rusten geloof, hoop en liefde. Maar de grootste daarvan is de liefde.* Samen met Aaltsje had Eddie hun 50-jarig trouwfeest nog gehaald. Een paar dagen daarna, was het voor hem wel goed. Ik wil wel gaan, zei hij. "In liefde losgelaten," staat er op de rouwkaart. En zo is het.

Wij wensen de families en naasten van Reinie en Eddie veel sterkte toe en Gods steun in de komende tijd.



Na de oogstdienst

Ieder jaar wordt de kerk voor de oogstdienst versierd. Er gaat heel wat aan vooraf voor er geoogst kan worden.

Evert Bergsma zaait ieder jaar weer pompoenen en kalebassen in zijn volkstuin. Een deel daarvan schenkt hij aan de kerk.

Al jaren kunnen we hier mooie versieringen van maken.

Heel hartelijk bedankt Evert en Annelies, dat jullie altijd voor ons klaarstaan!

Namens de bloemengroep,
Sietse en Geertje Postma



Wel en wee in de afgelopen periode

De bloemen uit de kerkdiensten werden als warme groet en ondersteuning gebracht naar:

17 september Bloemenzondag. Veel Grousters werden verrast met een bos zonnebloemen als bemoediging en ondersteuning.

Iedereen hartelijk dank voor de bijdrage in de bloemenschaaftjes iedere tweede zondag van de maand. We mochten ook weer een bijdrage anoniem ontvangen. Het is zo fijn om hiermee de boeketten te verzorgen.



Verjaardagen (75+)

Huwelijksjubilea

Namens onze gemeente alsnog van harte gefeliciteerd.



Overleden

26 juni, hr. S. Sytema, 76 jaar

16 september, mw. R. Hiemstra-Kramer, 66 jaar

25 oktober, hr. E. Brinkman, 74 jaar

We wensen als gemeente de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Ingekomen als nieuw gemeentelid

Hartelijk welkom in onze gemeente Grou-Jirnsom.

Vertrokken

Samenstelling Henny Reitsma

Tekst in beeld



Der giet út ierde' donkre wolken
in hearlik ljocht de himel lâns.

*Ut: Lieteboek foar de tsjerken, Gesang 26 fers 1
Foto: Nienke Zwart*

Interview

met Maria Del Grosso-Van der Sleet

Hoe kwam u in aanraking met onze gemeente?

Dat was in 1980, toen ik als puber vanuit het Utrechtse Eemnes met mijn ouders, broertje en zusje in Grou kwam wonen. Mijn moeder kwam later in de kerkenraad en werd ouderling. Het was de tijd van dominee Rob Kuijlenburg. Die zorgde er niet alleen voor dat er binnen de kerk voor gezinnen veel te doen was (ochtendwandelingen voor de dienst bijvoorbeeld en daarna met zijn allen ontbijten), maar ook dat de Sint Piterkerk zich op maatschappelijke problemen richtte. Ik zal nooit vergeten dat ik met mijn moeder en vele kerkgangers meeding in de bus naar Den Haag om mee te doen aan de grote vredesdemonstratie.

In 1983 verliet ik Grou wegens mijn studie om er in 1991, getrouwd en wel, weer terug te keren. Kees en ik sloten ons toen weer aan bij de Sint Piterkerk. In 1998 kwam ik in de kerkenraad en heb dat tot 2006 gedaan.



Maria met haar kleinzoon Luc

Wat is uw favoriete bijbelverhaal?

Job. Mijn moeder liet door een kunstenaar speciaal een beeldje van Job maken dat bij mijn ouders in huis stond. Ik heb haar nooit gevraagd waarom, maar blijkbaar gaf het haar steun en dat moet dan toch met dat Bijbelverhaal te maken hebben van een man die zo op de proef wordt gesteld en toch blijft geloven. Denk dat je er in deze tijd van kunt leren dat je niet te snel moet klagen of iets heel somber in moet zien. We vergeten soms hoe goed we het hebben.

Wat is uw favoriete lied?

Lied 426

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.

Ik heb het voorgedragen op de bruiloft van onze dochter en schoonzoon in 2019. Omdat ik ze dit toewens. Ik wens het iedereen toe.

Wie heeft u geïnspireerd in de manier waarop u uw geloof beleeft?

Mijn ouders. Mijn vader als gezagsgetrouwe, rotsvast gelovige en mijn moeder wel eens zoekende. Ze kozen er gelukkig voor om ons niet in de strenge bondsgemeente in Eemnes te laten kerken, maar in Laren, waar de hervormde kerk al heel vroeg samen optrok met de gereformeerden. Er waren gezamenlijke jeugdkampen en zo kwam je je schoolgenootjes altijd tegen. Denk dat de christelijke basisschool ook een grote rol heeft gespeeld

Wat spreekt u aan in onze gemeente?

Dat we dorpskerk proberen te zijn, op bloemenzondag niet de Grousters vergeten die niet bij de kerk horen. Dat we een Lichtjesavond houden voor heel Grou. De muzikale traditie met cantorij en een eigen organist, blazers met Kerst.

Wat mist u of zou u graag anders willen?

Ik zou het wel fijn vinden dat er naast zondagochtend nog een gelegenheid zou zijn om een kerkdienst te bezoeken. Zaterdagmiddag of -avond bijvoorbeeld. Het is wel een stukje eigenbelang geef ik eerlijk toe. Sinds een aantal jaar zijn wij betrokken bij een sportclubje dat zondagochtend buiten traint in Oranjewoud. Beter kun je je dag niet beginnen, maar dit gaat wel ten koste van ons kerkbezoek.

Aan wie geeft u de pen door?

Aan Philip Schippers

Bernelûden

Superhelden kamp



Foto Pieter Koehoorn

We (alle kinderen behalve Thirza) kwamen aan bij het gebouw vlakbij de kerk. Een paar mensen gingen bij aankomst, nadat ze de spullen hadden neergelegd in de hoek, een spel doen (Hiltje, Lieuwe, Esther en Pieter) genaamd saboteur en het was echt supergezellig, daarna gingen we naar een plek in Leeuwarden ergens, en daar gingen we survivallen, we werden in teams opgedeeld (Eva + Hiltje, Gerbrich + Esther en Pieter + Lieuwe) als

eerste moesten we een code kraken. Met die code konden we tampons krijgen; die hadden we nodig voor het vuur. De volgende opdracht was dus vuur maken. Degene met het grootste en mooiste vuur had 3 punten en de tweede 2 punten enzovoort. Ondertussen moesten we ook droog verzamelen voor het vuur om het te laten branden. Helaas is het Gerbrich en Esther niet gelukt om het vuur brandend te krijgen...

De volgende challenge was kanoën en de kano's waren echt superzwaar. We moesten ze helemaal tillen naar het meer. Dat was echt heel vermoeiend voor iedereen. ALLEEN Eva had watervrees, dus Hiltje moest al het werk doen. We moesten dit echt heel snel doen. Wie de snelste tijd had, had gewonnen! De jongens hadden dit gewonnen wel in maar 3 MINUTEN!!!!!!!!!! En daarna moesten we de kano's terug leggen op dezelfde plek waar ze vandaan kwamen (nog steeds mega zwaar).

De volgende challenge was boogschieten. Het was wel moeilijk, want je moest het op een bepaalde manier vasthouden (geen idee hoe je dat uitlegt).

Toen even later schoot Esther in de paal. Echt heel grappig. Niemand wist hoe dat eigenlijk precies gebeurde, weet niet iedereen meer helder. 😂

In die opdracht hadden de jongens weer gewonnen helaas. 😞

De laatste challenge was een echte uitdaging, namelijk klimmen, maar je mocht de grond niet raken voor je stop zei. Per parcours kreeg je 1 punt, de meeste mensen hadden 4 punten, alleen Eva 5!!! En de beide jongens allebei 0, want ze zeiden niet op tijd stop...

Even later kwamen we terug bij Grou en gingen we effe spelletjes doen. Even later kwam Tirza er nog bij. Ze kon helaas niet bij het survivallen zijn, want dat was wel echt supergezellig!

In de avond gingen we patat bestellen bij de Roef. Dat was heel lekker. Een paar hadden een frikandel, de ander had een kroket en die ander had dan weer een kaassoufflé, echt alles was heel lekker zeiden ze.

Even later gingen we naar de kerk en legden we onze spullen in de grote zaal op het podium en gingen we onze luchtbedden oppompen.

Daarna gingen we onze pyjama's aandoen en tandenborstelen en deden we onze slaapzak op onze bedden. Ieders bed was anders echt superapart. Nadat iedereen klaar was gingen we verstoppertje doen, in het licht eerst, daarna in het donker en dat was wel heel gezellig maar tegelijk ook best eng, want ja het is dan donker.



Foto Pieter Koehoorn

Even later gingen we allemaal op bed liggen en gingen we wat enge maar ook leuke verhalen aan elkaar vertellen. Na dat verhalengedoe gingen we allemaal nog ff praten, want niet iedereen was moe. Gerbrich had 'stiekem' wat m&m's meegesmokkeld. Die hebben we nog effe 'stiekem' opgegeten.

In de ochtend dat iedereen wakker werd, was het nog best vroeg, maar dat moest ook, want de kerk dienst kwam er ook aan en we

waren halverwege 8 uur allemaal klaar met opruimen. We gingen ontbijten, lekkere croissantjes en wat bolletjes, echt heerlijk. Even later kwam een man die uit Pakistan was gevlucht die ons een heel verhaal van z'n leven had verteld, gelukkig met een goed einde, want anders was hij er niet meer.

Daarna werden we geroepen voor de kerk en gingen we dit stuk eigenlijk wel vertellen, maar dan anders en het was allemaal superleuk en gezellig!

Na de kerkdienst mochten we nog kijken in de kelder van de kerk en dat was eigenlijk best spannend (voor de mensen die het nog niet wisten, het is heel klein en krapjes daar).

Toen we alles opgeruimd hadden hebben we nog even het spel saboteur gedaan. Dat was wel weer heel leuk en daarna ging iedereen naar huis en was alles goed afgelopen (er was ook niks misgegaan).

Gerbrich Twijnstra en Hilje Wijnja

Dit is de dei...

Sara en Simon folgje Jezus

troch Foekje-Fleur Fink



Sara en Simon belibje – mei harren grutte broer Daniël,

heit en mem, pake en oare famylje – de ferhalen fan ‘Dit is de dei...’.

De hiele famylje is doopt yn de Jordaan en in ‘nij libben’ begûn. Yn dat nije libben draait alles om Jezus fan Nazaret. Mar wa is Jezus no krekt? Wêr is hy berne? En hoe hjitte syn heit en mem? Eins hiene se dat oan Johannes freegje moatten, doe’t se doopt waarden. Dy hie it grif wol witten. Gelokkich binne der mear minsken dy’t Jezus kenne. Dy fertelle de ferhalen troch oan wa’t it mar hearre wol.

Yn de wiken dy’t komme, hearre jim wat de skieppehoeders oer Jezus fertelle. Dy hearden as earsten fan Jezus’ berte. Tagelyk fertelle se ek fan Johannes, want Jezus en Johannes binne famylje faninoar. Johannes is wat âlder.

De berte fan Johannes (Lukas 1,57-80)

Mei-inoar sieten se ûnder de beam, heit, mem, Sara en Simon. Pake siet yn ‘e midden. Justerjûn let wie er oankommen. Hy sil heit helpe om in nije stâl te bouwen. Sara en Simon fûnen it altyd gesellich as pake der wie. Hy koe sa goed harkje. “Pake, Mirjam har heit, is hoeder. Hy hat ús juster oer de mem fan Jezus ferteld”, sei Sara. “Ik fûn it wol frjemd, hear,” sei Simon, “Maria wie in famke en se waard al mém.”

Sara skode wat tichter nei pake ta: “En Elisabet wie al hiel âld en se waard ek mem!” “Ja, hoe kin dat no?” Pake moast efkes neitinke en sei: “It binne gjin gewoane ferhalen fansels. Se geane oer...” “Jezus”, folle Simon oan. “En oer Johannes”, sei Sara. “Hy hat ús doopt!” Pake knikte: “Hiel goed! In ingel fan God kaam earst mei it boadskip dat Johannes berne wurde soe. En letter kaam er by Maria dat Jezus berne wurde soe.” “It wie de ingel Gabriël”, sei Sara.

“Fertelde de hoeder ek dat Gabriël in boadskipper fan God is?”, frege pake. Sara en Simon seagen inoar oan. “Ja!”, knikte Sara, “Gabriel komt fan God.”

“Dan begryp ik it,” sei Simon, “omdat it fan God komt, is it net in gewoan ferhaal.”

Sara seach nei heit en mem. Soene dy it begripe?

Doe’t de sinne ûndergie, sieten Mirjam, Sara, Simon en syn freonen al by it fjoer. Der wiene mear minsken út Kafarnaüm.

“Ik freegje oft ús heit en mem moarn ek meikomme”, flústere Sara.

“En pake fansels!”, rôp Simon.

Mirjam stompte Simon oan. ‘Ssst! Se begjinne al.’

Ien fan de hoeders kaam oerein en begûn te fertellen...

Moarns betiid sieten Sacharias en Elisabet tegearre foar hûs. Sacharias koe net prate. Dat wie lestich. Foaral no't Elisabet yn ferwachting wie, hiene se inoar sa'n soad te fertellen. Mar dat slagge net. Doe't de poppe skopte, lei Elisabeth de hân fan Sacharias efkes op 'e búk. Sa koe Sacharias fiele dat it berntsje alle dagen sterker waard.

"Ik tink dat it net lang mear duorret", sei Elisabet. "Alles wat we nedich hawwe, leit klear. It kin no mar komme." Sacharias knikte. Hy seach der nei út. Mar tagelyk fûn er it ek spannend, want se wiene ommers al sa âld.

It wie allegear drokte yn it hûs fan Sacharias en Elisabet. It jonkje wie berne en elkenien woe him efkes sjen. De buorlju wiene och sa bliid. Se hiene it earst net leauwe wollen, want se tochten dat Elisabet dêr te âld foar wie. En no wie it dochs safier.

"Jim neame him Sacharias?", frege in buorfrou, "krekt as syn heit?"

Elisabet skodholle en sei: "Nee!" Se seach nei Sacharias, mar dy koe noch hieltyd net prate.

"Hoe dan?", frege de frou. Se fûn it mar frjemd. Meastal krige it earste jonkje de namme fan de heit.

"Hy hjit Johannes!", sei Elisabet.

"Johannes? Mar dy namme komt al hielendal net foar yn jim famylje."

Koe ik no mar prate, tocht Sacharias. Dan koe ik sizze: it is in namme dy't fan God komt. Hy wol mei ús berntsje wat nijs begjinne. Dêrom pakte Sacharias mar in skriuwplankje. Mei moaie letters skreau er: 'Johannes is syn namme'. De buorlju seagen inoar oan. Guon hellen de skouders op en tochten: wêrom no net sa't wy dat altyd wend binne? Ien fan harren woe der dochs noch wat fan sizze. Hy sei: "Wit wol wat jim dogge!"

Nimmen hie der erch yn, mar ynienen begûn Sacharias wer te praten... Hy sei lûd en dúdlik, sadat se it allegearre goed hearre koene: "Wy witte hiel goed wat we dogge! Johannes is in geskink fan God!" Doe koe Sacharias him net langer stil hâlde en song:

Dit is de dei
dy't God makke hat.
Kom minsken, sjong!

Dit is de dei,
ljoch fan Syn Ljocht.
Kom minsken, sjong!

Dit is de dei
God is goed.
Kom minsken, sjong!

In dei fan grutte freugde. Mei tastimming oernommen
fan <http://www.foekjefleurfink.nl/verhalen.php>

Van de diaconie

Collecterooster

Als u om welke reden dan ook niet in de kerkdienst uw steentje kunt bijdragen, ontvangt de diaconie uw gaven graag op rekening NL66 RABO 0356 2178 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Grou-Jinum.

3 december – Adventscollecte Kerk in Actie Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken.

Dit is de eerste zondag van de kerstcampagne van Kerk in Actie. De komende weken, tot aan Kerstmis, collecteren we elke week voor kinderen op de vlucht.

10 december – Adventscollecte Kerk in Actie Myanmar - Ontheemde kinderen op weg naar een toekomst

Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

17 december – Adventscollecte Kerk in Actie - Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielpcedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven krijgen.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

24 december (kerstnachtdienst) – Help Mij Leven

Help Mij Leven is een Nederlandse stichting die zich inzet om Braziliaanse kinderen in nood te helpen. Met ‘nood’ bedoelen we vooral ‘gebrek’: gebrek aan veiligheid (in de wijk of thuis), aan onderwijs, aan goede gezondheid, aan onderdak en aan toekomstperspectief.

In 1988 is Help Mij Leven opgericht om het welzijnswerk van Robert Smits en de door hem opgerichte organisatie REMER in Brazilië te ondersteunen.

25 december - Kerstcollecte Kerk in Actie - In actie voor kinderen in de knel

Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling... Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij en ver weg. Kerk in Actie gunt hen een beter leven, en komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun.

Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. In de loop van 2023 maken we bekend welk kinderproject het meest urgent is en ons kerstproject wordt.

31 december – Stichting Nijkleaster

Nijkleaster nabij Jorwert maakt de ambitie waar om een ‘klooster nieuwe stijl’ te realiseren. Een plek voor rust, inspiratie en gemeenschap. Voor stilte, bezinning en verbinding. Een bijzondere plek, waar je je in alle rust kunt terugtrekken voor een adempauze en stille tijd. Tegelijkertijd een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

7 januari – Maatjesproject en Exodus-Nazorggroep gedetineerden (prov.bijdr.advies)

Maatjesproject en Exodus-Nazorggroep is een samenwerkingsproject van de PKN-classis Fryslân, Solidair Friesland en Exodus Nederland. Voor ex-gedetineerden levert de terugkeer in de samenleving veelal problemen op. Aanvullend op professionele zorg en reclassering zetten vrijwilligers zich in t.b.v. ex-gedetineerden en hun partners en gezinnen. Het “Maatjesproject en nazorg ex-gedetineerden” draagt door de vrijwillige inzet van maatjes bij aan de resocialisatie van ex-gedetineerden.

Uw bijdrage wordt gebruikt om dat project mogelijk te maken.

14 januari – Kinder Sponsor Plan

In Oost-Europa zijn de levensomstandigheden voor met name de Romabevolking vaak bijzonder slecht. Het is voor gezinnen iedere dag weer een strijd om te overleven. In veel gevallen kunnen kinderen niet naar school, iets wat het bouwen aan een betere toekomst bemoeilijkt. Het Kinder Sponsor Plan wil zorgen voor voldoende kleding voor alle gezinsleden, verbetering van

schrijnende woonsituaties, geestelijke en praktische ondersteuning, onderwijs voor de kinderen, financiële hulp bij medische nood en verlening van microkredieten. Uw bijdrage is daarom zeer welkom.

21 januari – Stichting Aanloophuis ‘Oer de Brêge’ in Heerenveen (prov.bijdr.advies)

Het Aanloophuis wil tijdelijk hulp bieden in geestelijke en maatschappelijke nood in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied omvat Heerenveen en wijde omgeving. Grondslag is de Bijbel als Gods woord. Het Aanloophuis is vijf dagdelen per week open voor gasten. Op donderdagavond is er gelegenheid tot het deelnemen aan een warme maaltijd. Op zaterdag- en zondagmiddag is er een broodmaaltijd. Verder bestaat er voor onze gasten de gelegenheid om deel te nemen aan spelletjes, jeu de boule e.d. Er zijn altijd twee vrijwilligers aanwezig als een luisterend oor voor onze gasten.

Uw bijdrage is nodig om het werk van het Aanloophuis te kunnen blijven uitvoeren ook nu er een toename is van het aantal gasten, wat uiteraard hogere kosten met zich meebrengt.

28 januari – SchuldHulpMaatje:

“Samen lukt ‘t”, dat is waarin ze geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als mensen in de schulden zitten, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Die zonder te oordelen gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat.

SchuldHulpMaatje biedt met getrainde vrijwilligers persoonlijke hulp aan mensen met geldzorgen of schulden. Het doel is om de hulpvrager te coachen en begeleiden naar een gezonde financiële huishouding. Die aanpak is een aanvulling op de professionele schuldhulpverlening of kan professionele hulpverlening voorkomen. Jaarlijks krijgen bijna tienduizend mensen professionele hulp van ruim drieduizend getrainde SchuldHulpMaatjes in 155 burgerlijke gemeenten.

Helpt u om mensen met financiële zorgen in uw omgeving te helpen? Steun dan deze collecte.

4 februari - SIRKELSLAG: Collecte jeugdwerk PKN (Kerk in Actie)

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof?

Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.

Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen – met wie ze online in verbinding staan – om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

11 februari – Dorcas Voedselactie - Broodnodig

Wereldwijd heeft een op de tien mensen chronisch honger. De gevolgen van verschillende crises stapelen zich op. Mensen worden ziek en raken uitgeput. En de toekomst? Die is vaak ver weg.

In Jemen bijvoorbeeld is het voor 17 miljoen mensen onzeker of er vanavond te eten is. In Ethiopië zien boeren oogst na oogst mislukken. En in Moldavië zijn veel ouders werkloos, waardoor er geen geld is om eten te kopen voor hun gezin.

Dorcas komt in actie voor mensen in nood die dagelijks gezond voedsel moeten missen. Wereldwijd. Wij helpen op alle mogelijke manieren en passen onze hulp aan op de situatie en het land. Bijvoorbeeld door noodvoedselpakketten of het trainen van boeren in een nieuw beroep waardoor ze minder afhankelijk zijn van weersomstandigheden.

Deze collecte willen wij van harte bij u aanbevelen.



Armoede. Foto pixabay.com

Adressen

Predikant / pastoraal contact

ds. Marije Hage

werkdagen: dinsdag t/m donderdag, zaterdag en zondag

predikant@sintpiterkerk.nl

tel. 06 2608 9964

Voorzitter kerkenraad

kerkenraad@sintpiterkerk.nl

Scriba kerkenraad p/a Prot. Gem. Grou-Jirnsum

Rutger Popkema-van Bolhuis

Postbus 19, 9000 AA Grou

scriba@sintpiterkerk.nl

tel. 0566 65 32 77

College van diakenen

Jan van der Kuip

Trees Mulder

Thom Nieuwenhuis

Diaconie/bloemen voor contactwerk

Zending

diaconie@sintpiterkerk.nl

NL66 RABO 0356 2178 84

NL83 RABO 0356 2075 87

College van kerkrentmeesters

Henk Methorst (tel. 0566 62 42 34)

Wijnand Kieft, penningmeester

henk.methorst@sintpiterkerk.nl

tel. 06 4867 7734 / wijnand.kieft@sintpiterkerk.nl

Financiële administratie

Jaap Verbeek, Sjonema 16

NL10 RABO 0356 2022 08

tel. 0566 65 91 84

Kerkebalans

Anneke Houtsma, De Skeakels 19

NL26 RABO 0330 8536 86

tel. 0566 62 25 78

Ledenadministratie

Mirjam Boukes-Brauer, De Setangel 9

ledenadministratie@sintpiterkerk.nl

tel. 06 2690 4666

Aanvragen collectemunten

NL05 RABO 0306 4968 79

t.n.v. CVK Prot. Gem. Grou-Jirnsum

Koster

koster@sintpiterkerk.nl

Cantor-organist

Carl Visser

tel. 06 2072 2027

carl1681@hotmail.com

Autodienst – Grou Moby!

tel. 06 206 037 41

Tsjerkeleûden

Wel en wee p/a Henny Reitsma

redactietsjerkeluden@outlook.com

tel. 0566 62 30 53

oenehenyreitsma@hotmail.com

Nieuwsbrief

Klaas Stelma

tel. 0566 62 27 32 / k.stelma@upcmail.nl

Kerk in Actie Utrecht

Raad van de Zending Utrecht

Generale Diaconale Raad Utrecht

NL62 INGB 0000 0004 56

NL84 INGB 0000 0060 74

NL09 INGB 0000 0086 85



Protestantse
Kerk