



Tsjerkelûden 2023

37^{ste} jaargang | nr. 3 | 11 juni – 17 september



Colofon

Tsjerkelûden

Uitgave van de Protestantse
Gemeente Grou-Jirnsum
Verschijnt 5x per jaar.

Redactie

Maria Del Grosso, De Tichtset 7
telefoon 0566 62 21 96

Jan Breimer, It Skûtsje 49
telefoon 0566 62 46 31

Vaste medewerkers

Marieke Meinderts
Henk Feenstra
Klaas Stelma
Henny Reitsma
Nienke Zwart

Druk

Walter Miedema, Ekemahôf 33
telefoon 0566 62 24 64

Distributie, bezorging

Evert Bergsma, Kievitstraat 68
telefoon 0566 62 31 17

Het volgende nummer verschijnt
omstreeks 22 september 2023.

Inleveren van de kopij:

uiterlijk 31 augustus via
redactietsjerkeluden@outlook.com

Website:

www.sintpiterkerk.nl

In dit nummer

Kerkdiensten	3
Van de kerkenraad	5
Tsjerkelûden digitaal	7
Van de predikant	8
Uitje naar de beeldentuin in Akkrum	9
Luisteren is al voldoende	9
Samen Jong gespreksgroep	10
Symbolische bloemschikking	11
Wel en wee	13
Tekst in beeld	15
Interview – Dita Huisman-Nobel	16
Afscheid koster	17
Bernelûden	21
Van de diaconie – collecterooster	23
Adressen	27

Foto's

blz. 1 en 15: Nienke Zwart
blz. 11/12: Geartsje Postma
overige: privé

De wekelijkse nieuwsbrief verschijnt
iedere zaterdag digitaal, behalve in de
zomervakantieperiode.

Informatie en aanmelding voor gratis
toezending: Klaas Stelma,
k.stelma@upcmail.nl,
telefoon 0566 62 27 32



**Protestantse
Kerk**

Kerkdiensten

Ochtendiensten in de Sint-Piterkerk



= Elke zondag is er gezamenlijk koffiedrinken na de dienst.

Van 22 juli t/m 27 augustus is er **geen** kinderkerk.

Zondag 11 juni, 9.30 uur

1^e na Trinitatis (groen)

ds. D. de Boer, Leeuwaden

organist Carl Visser

Zondag 23 juli, 9.30 uur

5^e van de zomer (groen)

da. R. van Zessen, Achlum

organist Carl Visser

Zondag 18 juni, 9.30 uur

2^e na Trinitatis (groen)

ds. M. Hage

organist Carl Visser

Afscheid koster Tj. v. Lievenoogen

Zondag 30 juli, 9.30 uur

6^e van de zomer (groen)

drs. P. Dijkstra, Grou

organist Mea Stelma-Falkena

Zondag 25 juni, 9.30 uur

1^e van de zomer (groen)

da. C. Akkerboom-Hondema,

Harlingen

organist Carl Visser

Zondag 6 augustus, 9.30 uur

7^e van de zomer (groen)

Schippersdienst

ds. M. Hage

organist Mea Stelma-Falkena

Zondag 2 juli, 9.30 uur

2^e van de zomer (groen)

ds. D.E. Hofstra, IJlst

organist Carl Visser

Zondag 13 augustus, 9.30 uur

8^e van de zomer (groen)

da. S. Leene, Sneek

organist Mea Stelma-Falkena

Zondag 9 juli, 9.30 uur

3^e van de zomer (groen)

drs. P. Dijkstra, Grou

organist Mea Stelma-Falkena

Zondag 20 augustus, 9.30 uur

9^e van de zomer (groen).

ds. H. Le Cointre, Leeuwarden

organist Mea Stelma-Falkena

Zondag 16 juli, 9.30 uur

4^e van de zomer (groen)

ds. M. Hage

organist Carl Visser

Zondag 27 augustus, 9.30 uur

10^e van de zomer (groen)

da. P.J. van den Briel, Oudeschoot

organist Carl Visser

vervolg bladzijde 4

Zondag 3 september, 9.45 uur

11^e van de zomer (groen)

ds. M. Hage

organist Carl Visser

uitzending via Omrop Fryslân

Zondag 17 september, 9.45 uur

13^e van de zomer (groen) Startzondag

ds. M. Hage

organist Carl Visser

uitzending via Omrop Fryslân

Zondag 10 september, 9.45 uur

12^e van de zomer (groen)

ds. W.L. Andel, Oudega (SWF)

organist Carl Visser

uitzending via Omrop Fryslân

Zondag 24 september, 9.45 uur

1^e van de herfst (groen)

ds. M. Hage

organist Mea Stelma-Falkena

uitzending via Omrop Fryslân

In september is de Sint-Piterkerk voor Omrop Fryslân en de Raad van kerken Fryslân de zgn. Tsjerke fan 'e moanne. Dat betekent dat onze diensten een maand lang door Omrop Fryslân worden uitgezonden. De uitzendingen zijn live en beginnen om 10.00 uur. Het is daarvoor nodig dat de kerkgangers om 9.45 uur aanwezig zijn.

Avonddiensten in Friesmastate, 19.30 uur

11 juni: dienst met de Protestantse Gemeente

25 juni: dienst met de Protestantse Gemeente, Heilig Avondmaal

16 juli: dienst met de Doopsgezinde Gemeente

6 augustus: dienst met de Rooms-Katholieke Parochie

27 augustus: dienst met de Protestantse Gemeente

10 september: dienst met de Doopsgezinde Gemeente

24 september: dienst met de Protestantse Gemeente



Van de kerkenraad

We kijken terug op mooie initiatieven in de afgelopen maanden voor en met onze jeugd, zoals de kinderkerk waar enthousiaste gemeenteleden af en toe een zondag aan meewerken. Er zijn (nog) niet altijd veel kinderen, maar ik kan uit de eerste hand vertellen dat het zeer wordt gewaardeerd. Tradities zoals het maken van palmpaasstokken en in optocht door de kerk lopen moeten we toch in stand willen houden?



Ook voor de tieners is er het nodige georganiseerd. Een running diner waarbij bij verschillende gemeenteleden thuis gegeten wordt en samen gezocht wordt naar de oplossing van de puzzel en het met elkaar suppen en plezier maken in het water. Langzaam verspreidt het nieuws zich via de klassen op school of verschillende vriendengroepjes.

En soms moeten we als gemeenteleden de mouwen opstropen en fysieke arbeid verrichten. Rondom het nieuwe hok achter het lokaal moest de nodige grond worden verzet. Na een herhaalde oproep waren er gelukkig genoeg gemeenteleden die dit werk wilden aanpakken.



En dan krijgen we het prachtige bericht dat Esther en Pieter de trotse ouders zijn geworden van hun zoon Aaron Samuel. En afgelopen zondag was Aaron al bij ons in de kerk om de boel te verkennen 😊.

Na een periode van samen kerken met onze Oekraïense nieuwe Grousters hebben we op 7 mei in de kerkdienst afscheid van ze genomen. Ze moeten helaas vertrekken uit Grou en daarmee zullen we ze ook niet meer zo snel bij ons in de kerk (of het dorp) treffen. Een emotioneel moment.



Zoals u kunt lezen vindt er van alles plaats in onze gemeente, maar als u een idee heeft, inspiratie of een vraag, laat het dan vooral weten.

Namens de kerkenraad,

Marieke Meinderts

Tsjerkelûden digitaal

Vijfmaal per jaar vind je een mooi vormgegeven papieren versie van *Tsjerkelûden* in de brievenbus met nieuws, achtergronden, interviews, berichten uit de pastorie. Het is samen met de wekelijkse Nieuwsbrief een onmisbaar en verbindend communicatiekanaal voor onze gemeente. Het is echter ook een vrij kostbare manier van communiceren; op jaarbasis kost deze kleurendruk ons 3000 euro.

Zoals je eerder van ons hebt gehoord rond Actie Kerkbalans en met de bespreking van de jaarrekening en begroting, is de financiële positie van onze gemeente kwetsbaar. We verwachten in 2023, alles meegenomen, ongeveer 75.000 euro meer uit te geven dan binnen te krijgen. Dat gegeven dwingt ons tot het maken van keuzes. Deze keuzes beperken zich niet tot *Tsjerkelûden* alleen, dat spreekt voor zich, maar we kunnen er niet omheen dat het overgaan op een digitale versie een welkome besparing op zou leveren.

Vanaf 1 januari 2024 krijgt daarom iedereen *Tsjerkelûden* per e-mail toegestuurd en niet meer op papier. Daarvoor hebben we wel jouw e-mailadres nodig. Van veel gemeenteleden hebben we dat al en we zijn momenteel druk bezig de verzameling compleet te krijgen. Hebben we je e-mailadres nog niet, of twijfel je of we wel het goede e-mailadres hebben opgeslagen, mail dan aan ledenadministratie@sintpiterkerk.nl om het juiste adres door te geven.

Hoe de digitale versie eruitziet kun je al zien op onze site:
www.sintpiterkerk.nl/tsjerkeluden

Toch liever papier? Uiteraard kunnen we ons goed voorstellen dat je misschien toch gehecht bent aan een papieren versie. Dat is toch anders, je hebt iets in handen. Voor wie dat geldt, of voor gemeenteleden zonder e-mail of computer, blijft er een papieren versie bestaan, in een bescheiden oplage. Mocht je een papieren versie willen blijven ontvangen, stuur een berichtje aan kerkrentmeesters@sintpiterkerk.nl of een briefje aan de kerkrentmeesters p.a. Postbus 19, 9000 AA Grou. We vragen we je dan wel om de jaarlijkse drukkosten (15 euro per abonnement) te vergoeden en dit bedrag aan het begin van het jaar over te maken op NL10 RABO 0356 2022 08 o.v.v. je naam en 'abonnement Tsjerkelûden'.

De kerkenraad

Van de predikant

Lieve mensen,

De zomer staat voor de deur! Dat betekent ook dat ik alweer een jaar in uw midden ben als predikant. Ik ben dankbaar voor alle welkom en voor de fijne kennismakingen. Het was een prachtig seizoen, waarin ik met jullie al veel bijzondere en mooie dingen heb mogen beleven.



Ik ben trots op de gemeente. Het is best een prestatie om na de coronatijd weer opnieuw tot leven te komen en opnieuw plannen te maken. Ik zie dat mensen er voor elkaar zijn in voor en tegenspoed. Ik zie dat er volop wordt nagedacht over de toekomst. Ik zie mensen zich inzetten voor mooie vieringen, voor een fijne pastorale organisatie, voor prachtige bloemen, voor ouderen, voor het dorp, voor goed draaiende administratie, etc. Er gebeurt zoveel voor, maar ook zeker achter de schermen!

Ik ben ook trots op de opbouw van het jeugdwerk. Dat er weer kinderkerk is, ook al is dat soms 'maar' voor twee of drie kinderen. Onderschat nooit wat dat betekent voor een gezin, dat daar aandacht voor is. Ik ben trots op het team jeugdwerk, dat zo mooi de tieners weer met elkaar en met de kerk laat kennismaken. Voor kliederkerk, dat nog moet plaatsvinden tijdens dit schrijven, maar waar in de voorbereidingen al volop plezier en inzet is geweest.

Laten we zo doorgaan, met en voor elkaar. De komende weken wens ik u een hele fijne zomer. Voor wie vakantie hebben, een mooie tijd gewenst. Voor wie de kinderen en kleinkinderen juist in de zomertijd missen, alle goeds en sterkte. Voor wie op vakantie kunnen, veel ontdekplezier en straks weer veilig thuis. Voor wie thuisblijven, prachtige zonnige dagen hier en vele oplaadmomenten.

Warme groet,
ds. Marije Hage

Uitje naar de beeldentuin in Akkrum

De Lantearnētún in Akkrum is sinds het voorjaar van 2023 uitgebreid met een beeldentuin. Bij het maken van de beelden is gebruik gemaakt van natuurlijk materiaal uit de omgeving om Bijbelse voorstellingen tot leven te laten komen.

Op **zaterdag 24 juni** gaan we dit bekijken! We verzamelen om 13.30 uur bij de pastorie op De Boeijer 27 (Grou) en fietsen dan naar Akkrum. We bezoeken de beeldentuin met uitleg en drinken daarna met elkaar een kopje thee/koffie met wat lekkers. Na afloop fietsen we gezamenlijk terug.



Voor wie liever met de auto komt, kan om 14.00 uur aansluiten op Dringelstrjitte 13, Akkrum.

Opgeven via: Marije Hage, predikant@sintpiterkerk.nl

Luisteren is al voldoende - *Marinus van den Berg*

Je denkt misschien dat je wat moet zeggen
Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken

Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten
Je denkt misschien dat je moet troosten en adviseren

Wat ik vraag is dit:
wil je nog eens
en nog eens
luisteren naar mijn verhaal
naar wat ik voel en denk
je hoeft alleen maar stil te zijn
mij aan te kijken
mij tijd te geven
je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen
maar als het kan
slechts te aanvaarden
zoals het voor mij voelt
je luisterend aanwezig zijn
zal mijn dag anders maken.

Samen Jong gespreksgroep

Een praktisch boek over kerk zijn met jong en oud, gebaseerd op diepgaand onderzoek.

Wat trekt jonge mensen aan in een geloofsgemeenschap? In het belangrijke boek *Growing Young* onderscheiden Amerikaanse onderzoekers zes kernwaarden die antwoord geven op deze vraag.

Nu verschijnt een Nederlandse bewerking van dit boek met een toelichting op deze zes kernwaarden. *Samen Jong* deelt praktijkvoorbeelden en geleerde lessen van Nederlandse kerken die de kernwaarden willen toepassen in hun gemeenschap. Het doel van de auteurs is om de Nederlandse geloofsgemeenschappen te helpen kerk te zijn met alle generaties.



“Een essentieel boek voor iedereen die wil bijdragen aan de kerk van morgen. Jong én oud kunnen leren van deze zes essentiële kernwaarden die zich in theorie en praktijk bewezen hebben”, is het oordeel van Tabitha van Krimpen, Jonge Theoloog des Vaderlands.

Na de zomer bespreken we dit boek in acht avonden. Ik verwacht dat dit leuke en mooie avonden zullen worden, waarin we samen op zoek gaan naar hoe dit boek iets voor onze gemeente kan betekenen. Want hoe wij een kerk van morgen kunnen of willen zijn, dat moeten we immers samen ontdekken!

Ik wil hier ook benadrukken dat je niet een jong iemand hoeft te zijn om mee te doen met deze avonden. De input van iedereen is welkom. Het allerleukste is natuurlijk als u/jij er alle acht avonden bij kan zijn, maar als je niet alle avonden kan, hoeft dat geen belemmering te zijn om je op te geven.

Wanneer: de donderdagen 14, 21, 28 september, 5, 19, 26 oktober, 9, 23 november, steeds van 20.00 tot 21.00 uur

Waar: nog nader te bepalen

Opgeven: via Marije Hage, predikant@sintpiterkerk.nl

Symbolische bloemschikking voor en op Pasen

Terugblik

Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk, maar een symbolische bloemschikking kan iemand diep raken. Met vorm en kleur, aansluitend aan de kleur van het kerkelijk jaar, verbeeldt een symbolische bloemschikking het thema van een viering. Vanuit die gedachte geeft de landelijke Protestantse Kerk suggesties aan de plaatselijke gemeenten voor de liturgische bloemschikkingen in hun kerkgebouwen.

Voor de vieringen op kerkelijke hoogtijdagen in de Sint-Piterkerk werkt een goepje gemeenteleden – de bloemendames – deze suggesties uit. Jarenlang gebeurde dat in alle stilte onder de bezielende leiding van Gerrie Smit. In de dienst op Paasmorgen is zij daarvoor bedankt en werd op passende wijze afscheid van haar genomen.

De bloemschikking voor de ‘drie dagen van Pasen’ 2023 sloot aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Uit liefde voor jou’. Als basis daarvoor werden kronkelige takken gebruikt. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met deze kronkeltakken werden voor iedere dienst een op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel gemaakt en werd er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing. De liturgische kleuren waren wit op Witte Donderdag, rood op Goede Vrijdag, weer wit in de Paaswake – maar dan overdekt met zwart – en wit op Paasmorgen. De meditatieve teksten daarbij zijn overgenomen uit de veertigdagentijd-kalender van de kerk.

*Zonder licht geen donker
Zonder liefde geen verraad
30 zilverlingen
Zonde*



Paasmorgen



*Ten hemel schreiend
Gekruisigde verlosser
Brenger van genade
Trouw aan ons*

Goede Vrijdag

De schikking voor Eerste Paasdag werd ook voor de Paaswake op Stille Zaterdag gebruikt, maar omdat het nog niet zover was, werd een zwarte doek over de schikking gedrapeerd. die tijdens de viering verwijderd werd. Zo werd het licht van Pasen zichtbaar.



Eerste Paasdag

*Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eind*

Wel en wee in de afgelopen periode

De bloemen uit de kerkdiensten werden als warme groet en ondersteuning gebracht naar

De bloemenschaaltjes staan elke 2^e week van de maand achter in de kerk. Door uw bijdrage kunnen wij wekelijks het zondagse boeket verzorgen dat na de dienst bij een gemeentelid gebracht wordt die wel een ondersteuning kan gebruiken.

Bericht van Anja de Weerd

Zij bedankt voor de bloemen uit de kerk. Ze is er erg blij mee. Ook bedankt ze iedereen voor de aandacht, uit de gemeente, die ze in het ziekenhuis en Revalidatie Friesland mocht ontvangen.



Verjaardagen (75+)

Huwelijksjubileum

Namens onze gemeente alsnog van harte gefeliciteerd.

Geboren

22 april

Van harte gefeliciteerd met dit grote geschenk en heel veel geluk toegewenst.

Ingekomen nieuw gemeentelid

Hartelijk welkom bij ons in de gemeente Grou-Jirnsum.

Overleden

Op 27 april is overleden de heer J. Wijbenga op de leeftijd van 93 jaar.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Samenstelling Henny Reitsma

Tekst in beeld



Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

1 Johannes 4:19

Interview

met Dita Huisman-Nobel

Hoe kwam u in aanraking met onze gemeente?

Eind 2002 kwamen wij in aanraking met de Hervormde Gemeente toen ik mij als gegadigde voor de kosterfunctie had gemeld. We werden zeer warm en hartelijk ontvangen. In januari 2003 zijn we uit Arum naar Grou verhuisd.

Wat is uw favoriete bijbelverhaal?

Ik ben beslist geen groot Bijbelkenner, maar het verhaal over Martha en Maria, waar Reinier Nummerdor bij mijn afscheid als koster in 2018 over preekte, is voor mij zeer herkenbaar.

Wat is uw favoriete lied?

'De vreugde voert ons naar dit huis' (Lied 280), en dan vooral het tweede couplet, spreekt mij erg aan.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.

En ik kan ook heel erg genieten van een mooi slotlied, dat de hele dag in je hoofd blijft hangen.

Wie heeft u geïnspireerd in de manier waarop u uw geloof beleeft?

Dat was mijn moeder.

Wat spreekt u aan in onze gemeente?

De saamhorigheid in tijden dat er iets gebeurt in onze gemeente, zoals met een schaal van licht, maar in tijden er tussenin moeten we ook om elkaar blijven denken.

Wat mist u of zou u graag anders willen?

Er zijn altijd dingen die verbeterd kunnen worden, maar iedereen draagt op zijn/haar manier bij en zo hoort het ook.

Aan wie geeft u de pen door?

Aan Jan Breimer.



Afscheid koster

"Life is what happens while you're making other plans"

Deze tijdloze wijsheid van John Lennon is al jarenlang mijn lijfspreuk. Op de deadline van dit stukje is het op de kop af twee jaar geleden dat ik van Nunspeet naar Grou verhuisde, met het idee om hier het laatste kwart van mijn beroepsleven door te brengen. In goede gezondheid en met volle inzet koster te zijn van de Sint-Piter. Dat liep allemaal wat anders, zoals de meesten van jullie wel meegekregen hebben. Eerst zes weken heen en weer gereisd, met B&B bij Fokke in Workum en de werkzaamheden geconcentreerd rond het weekend. Hartje coronatijd (nu al bijna vergeten...), in dit geval wel praktisch, want er was en mocht vrijwel niks en ik kon mijn hart ophalen aan de kerktuin.



Foto Meike-Marijke Nienhuis (mijn buurvrouw)

Toen verhuizen, na een week of zes had ik alles op streek en kon ik er een dag in de week bij gaan werken op de betonmixer bij Kijlstra in Drachten, echt de ideale combi. Dat mocht maar net een maand duren, toen werd ik getroffen door een hersenbloeding.

In één oorverdovend-stille seconde staat je leven ineens stil én op z'n kop. Een maand ziekenhuizen, vanuit huis drie maanden voor revalidatie steeds naar Leeuwarden en vanaf november 2021 weer stukje bij beetje mijn taken en taakjes oppakken, met de hulp van vele vrijwilligers, die ik hopelijk genoeg bedankt heb voor hun inzet – en anders bij deze. Ik noem geen namen, want ik weet zeker dat ik dan mensen vergeet. Maar het Grote Geheel ben ik zeker niet vergeten. SUPER!!!

In 2022 mocht er weer van alles, sommige trouwerijen waren al driemaal verzet, en zonder uitzondering hadden al die paren de zon erbij. Ik groeide langzaam in mijn nieuwe takenpakket, ondertussen een wankel evenwicht bewarend van wat ik wil (álles!) en wat ik nog kan: van alles een heel klein beetje...

Er zit geen instructieboekje bij Niet Aangeboren Hersenletsel, het pakt voor iedereen anders uit, dat maakt het voor mij en voor 650.000 anderen in Nederland met deze kwaal én hun omgeving niet altijd makkelijk. Vergelijk het met een brug die altijd open staat. Je wilt op de fiets naar it Leechlân, maar de LIDL-brug staat eindeloos open. Of je wilt met de auto naar Den Helder, maar de Afsluitdijk is weer eens afgesloten. OK, dan via de polder. Een halfuur wachten voor de Ketelbrug, dan waait het zo hard dat je met de caravan niet over de Markerwaarddijk mag en uiteindelijk moet je 'by Amsterdam om'. Je komt er wel, maar het kost enorm veel tijd en vooral energie. Elke dag weer – bij elke handeling, want voor alles wat je doet heb je je hersens nodig, ook al denk je zelf dat het allemaal automatisch gaat.

Naast de wekelijkse kerkdiensten zijn er allerlei leuke evenementen in de kerk en de kerktuin, die gelukkig steeds vaker beschikbaar wordt gesteld aan het dorp, mits iedereen z'n eigen spul opruimt en alle grassprietten weer omhoog harkt (oftewel: "*Veel plezier, maar ik wil na afloop níet kunnen zien dat jullie geweest zijn!*") dat werkt voor alle partijen geweldig.



'Top'-baan

Rouwdiensten horen er ook bij, dat is altijd snel schakelen, maar enorm waardevol om bij te mogen dragen aan een 'goed' afscheid, waar familie, vrienden en bekenden mee verder kunnen.

En dan zijn er nog al die kleine dingetjes, die geen naam mogen hebben, éven dit en éven dat, het werk is in de voortuin van de kosterwoning, ideaal. Maar tel alles maar eens bij elkaar op, het Spinnetje in het Web is er maar druk mee. Ik heb meer dan eens gezegd, dat de Sint Piter mijn fitness- en revalidatie-centrum was. Stel dat ik op die 19e juli 2021 fulltime chauffeur was geweest, dan had ik niks *om het voor te doen*. Nu had ik elke dag een reden om mijn bed uit te komen. Ik heb weliswaar na acht maanden al mijn rijbewijzen weer terug gekregen, want functioneel gezien doet alles het nog. Maar de mentale belastbaarheid is nog steeds frustrerend beperkt. Mijn actieradius reikt



Het cherubijntje, waar ik in mijn kostersbank op uitkijk

ongeveer tot de provinciegrens. Positief gezegd: Fokke en mem en mijn beste vrienden binnen Volvo-bereik. Onafhankelijk van het OV. Heel fijn.

Stukje bij beetje was ik al terug op 15 van de 18 uren, en LAT-vriend Fokke vulde als deeltijd-Grouster de overige uren met groot enthousiasme in. De zwaardere klussen, het knutsel- en reparatiewerk, een extra paar handen in de tuin. En niet te vergeten de achtertuin van Kerkstraat 2+3. De bramenjungle die we aantreffen is nu een paradijsje, dat ik straks enorm ga missen.

Ik zal echter nooit meer die 24/7/365 inzetbare koster zijn die ik was: mijn wakkere dag is nog steeds maar 12 uren. Dat is in het tweede jaar nauwelijks veranderd. En ik was altijd het type dat 48 uur in een dag had, een fulltime baan, LAT-verkering op 95 km afstand en meerdere hobbies, het kon allemaal. Dus dit is ernstig afkicken en keuzes maken. Werkdagen van 10-12 uur waren standaard, van uitschieters van 15 keek ik ook niet echt op. En nu dus 15 in de week... Het zijn nu die kleinigheidjes, die een ander niet eens opvallen, maar voor mij van grote betekenis zijn: weer een gesprek kunnen voeren met iemand, terwijl er dertig mensen om je heen met kopjes en lepeltjes rammelen in een gonzende bijenkorf. Dat lukte tot december niet: ik hoorde alles, niks mis met de oren, maar mijn hersens konden niet ordenen wat waarbij hoorde.

Om 20.00 uur luidt de klok, en dat is nog steeds mijn bedtijd, 's winters prima, 's zomers echt wel jammer, maar anders doe ik de volgende dag weer weinig tot niets. En 'hersenenmist' komt op de meest onhandige momenten opzetten. *"Als je minder over je grenzen gaat, kun je meer uit een dag halen"*, leert de Revalidatie en dat begin ik steeds beter te snappen. Op zondagmorgen ben ik fluitend 3,5 uur bezig, maar daarna is de energie voor die dag helemaal op.

We hadden het evenwel graag nog jaren zo willen doen voor het leuke ploegje mensen in en om de Sint Piter. Het mocht niet zo zijn. De kerkenraad heeft besloten dat er geen contract voor onbepaalde tijd komt en na 88 weken werd het WIA-traject ingezet.

Dit heerlijke huis hoort bij de baan. Ik stond al bij drie woningbouwverenigingen ingeschreven, in de hoop dat ik dan na een jaar of tien genoeg punten zou hebben om ergens in de Súdwesthoeke een mooi plekje uit te kunnen kiezen, als ik hier weg zou moeten. Gemiddeld is de wachttijd in Fryslân vijf jaar. Dat werd dus opeens enorm spannend, en ik beschouw het echt als een Godswonder, dat ik – met maar drie inschrijvingen vóór me – opeens tóch in aanmerking kwam voor een 55+ woning in Wytgaard. Ik was 4 van de 5, bij

andere inschrijvingen was het plaats 20/40/70+. De sleutel heb ik 24 mei gekregen. De verhuizing moet maar wachten tot ik hier mijn laatste dienst heb gedraaid, want alles tegelijk, dat komt niet goed.

En dan een nieuw leven op zien te bouwen in een mij verder onbekend dorp dat mij onderdak biedt. Met een mini-terrustuintje, maar in ieder geval weids en groen uitzicht. Ik vind het spannend, maar vertrouw erop, dat ook daar weer een zinvolle invulling op mijn pad komt.

Dank voor twee bijzondere jaren.
Het ga jullie goed.

Tjitske van Lievenoogen

Fier it libben eltse dei
en wês tankber
foar alles wat kin en mei
Wês net bang en pikerje net,
echt alles komt goed, lang om let
Sjoch net op by immen
en ek net del
Wês leaf foar oaren en dysels
Folgje dyn eigen paad
en leau datsto alles kinst
Do bist presys goed sa asto bist
Meitsje der wat moais fan
eltse dei opnij
En genietsje fan alles
watsto belibje meist

Bernelûden

Dit is de dei...

Sara en Simon folgje Jezus

troch Foekje-Fleur Fink



Sara en Simon belibje – mei harren grutte broer Daniël, heit en mem, pake en oare famylje – de ferhalen fan ‘Dit is de dei...’. Se folgje Jezus op syn reizen troch Palestina en op de besiten dy’t Er ôfleit. Soms binne Sara en Simon derby as Jezus minsken better makket en as Er ferhalen fertelt.

It foarbyld fan it sied

Lukas 8,4-15

“Sille we no hast?”

Sara hie al in skoft stien te wachtsjen. Mem moast earst noch wat guod opromje. Se sei tsjin Sara: “Gean do al mar nei bûten ta. Ik kom deroan.”

Mar it duorre s-a-l-a-n-g...

“Alle minken binne al foarby”, mompele Sara yn harsels. “Aanst komme we ek noch te let.”

Gelokkich, dêr kaam mem oan. “Flink trochrinne, we binne let”, sei se hastich.

Der stie al in grutte rûnte fan minsken om Jezus hinne. Sara en mem moasten no wol efter oanslute.

“Ssst... Hy is al begûn”, flústere in frou harren ta.

Dêr wie ‘t al sa. Wêrom koe mem no nea ris oanmeitsje!

“It giet oer in boer”, flústere de frou noch gau.

Mem tilde Sara op it muorke. Sa koe se Jezus goed sjen.

Jezus fertelde:

“In boer gie it lân yn. Foar him hold er in kuorfol sied. Mei in hânfol fan dat sied makke er in sierlike swaai. In wale fan siedsjes foel yn ‘e grûn. Hy glimke en tocht: oer in skoftke sil it sied opkomme. Hy koe hast net wachtsje.

Mar net alle sied kaam goed te plak. Der wiene siedsjes dy’t tichteby it paad foelen en troch de minsken fertrape waarden. Of der kamen fûgels dy’t de siedkerrels oppikten.



Oar sied kaam yn in tin laachje ierde telâne. Want flak dêrûnder wie it rotsich. Doe't it sied opkaam, like it efkes hiel moai. Mar al gau ferdrûgen de plantsjes, trochdat de woartels gjin wetter krigen. De rotsen wiene hurd en drûch.

In oar part fan it sied bedarre tusken de stikels. Tagelyk mei it sied kamen der ek stikels op. En dy waarden de baas op it fjild. De jonge plantsjes smoarden.

Gelokkich foel der ek in soad sied yn goede ierde. It groeide en bloeide dat it in lust wie. De boer wie der grutsk op. Hy tocht: wat in wûnder en dat fan sokke lytse siedsjes.

Doe wachte Jezus efkes mei fertellen. Hy seach om him hinne en sei, sadat elkenien it hearre koe: "Tink hjir mar ris goed oer nei!"

Ien fan Jezus' learlingen luts oan 'e skouders. Hy hie it ferhaal net goed begrepen. Wat skruten kaam er oerein en sei: "In moai ferhaal, mar wat bedoele Jo mei dat sied?"

"Harkje, dan sil ik it jim útlizze", sei Jezus.

"It sied is it Wurd fan God. Elkenien mei nei de wurden fan God harkje. Mar der binne minsken dy't de wurden wol hearre, mar der net echt nei harkje. Se tinke allinne mar oan harsels: oan moaie kleen, oan lekker iten of oan jild. En dêr reitsje se fan yn 'e war.

Dat is it sied dat tusken de stikels telâne kommen is.

Gelokkich binne der ek minsken dy't wol echt nei de wurden fan God harkje. Dat is it sied dat yn goede ierde falt. Dat sied groeit en bloeit dat it in lust is."

Mem suchte en sei: "Wat hat Jezus dat moai útlein!"

De frou njonken harren flústere: "In knap ferhaal, hear!"

Sara seach nei de minsken om Jezus hinne en tocht: it liket hjir wol in tún mei bloeiende sinneblommen. Dan is Jezus de túnman.

Van de diaconie

Collecterooster

Als u om welke reden dan ook niet in de kerkdienst uw steentje kunt bijdragen, ontvangt de diaconie uw gaven graag op rekening NL66 RABO 0356 2178 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Grou-Jinsum.

11 juni – Diaconaal Platform Leeuwarden (prov. bijdrage-advies)

Het steunfonds van het Diaconaal Platform Leeuwarden is bestemd voor ondersteuning van ongedocumenteerde asielzoekers die nog in lange procedures proberen om een positieve uitslag te krijgen van hun asielaanvraag, maar die geen recht op een uitkering hebben. Deze mensen zijn afhankelijk van de vrijgevigheid van de medemens om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Tevens worden eventuele legeskosten en reiskosten t.b.v. hun procedures betaald. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het steunfonds.

18 juni – Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland (prov. bijdrage-advies)

De werkgroep werkt aan het versterken en het verbeteren van integratie en acceptatie van LHBTQ-leefstijlen in geloofsgemeenschappen door hen te adviseren in hun beleid om inclusief-kerk te zijn. De werkgroep verzorgt voorlichtings- en studiebijeenkomsten. Jaarlijks organiseert de werkgroep in de provincie Fryslân een oecumenische Roze-/Regenboogviering. Dat zal dit jaar zijn op 29 juni te Dokkum. Uw bijdrage wordt gebruikt om de activiteiten mogelijk te maken.

25 juni – Werelddiaconaat Kerk in actie: Colombia, Perspectief voor jonge vluchtelingen Venezuela

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen. De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen.

2 juli – Werelddiaconaat Kerk in Actie – Indonesië - Pastorale en praktische hulp voor migranten

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische

provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

9 juli – Stichting Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap Friesland (prov. bijdrage-advies)

De Stichting KMVH-Friesland wil gemeenteleden en hun voorgangers ondersteunen op het terrein van pastoraat, catechese en de voorbereidingen voor aangepaste vieringen ten behoeve van de verstandelijk beperkte medemens. Als activiteit is er o.a. de Muzikale kerkdienst voor cliënten en verwanten. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de lopende activiteiten op het gebied van zingeving m.b.t. mensen met een verstandelijke beperking. Eveneens voor het bevorderen van onderlinge contacten van mensen/groepen in de regio om te komen tot onderlinge uitwisseling en inspiratie en voor het organiseren van studiedagen voor vrijwilligers.

16 juli – Fries Vredesplatform (prov. bijdrage-advies)

Aandacht voor vrede is een permanent thema, ook voor de kerken. Het is het achtste werk van barmhartigheid. Vrede is een blijvend actueel maatschappelijk thema en het wordt voor de kerken steeds belangrijker het vredeswerk vorm te geven. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van een grote Vredesmanifestatie op 24 september met sprekers, ontmoetingen en een kinder- en een jongerenprogramma. Dit project is een samenwerkingsproject van PKN en Solidair Friesland.

23 juli – Project Denk Om Elkaar (prov. bijdrage-advies)

Mensen met een lichte verstandelijke beperking missen vaak sociale schakels. Een netwerk van mensen om hen heen. Een man zoekt bijvoorbeeld gewoon iemand om tweewekelijks een kop koffie mee te drinken. Of iemand om de week ontmoeten en die ook helpt om samen de financiën overzichtelijk te maken. Een vrouw die af en toe bij een manege wil kijken en gewoon contact wil hebben met iemand. Niet elke dag, maar om de week een afspraak. Zo eenvoudig lijkt het, maar het komt niet altijd vanzelf. Aandacht voor elkaar en een groter sociaal netwerk voor deze mensen moet soms georganiseerd worden. Daarvoor is dit project. Dit project is een samenwerkingsproject van PKN en Solidair Friesland.

30 juli – Arme Kant van Fryslân (prov. bijdrage-advies)

De Arme Kant van Fryslân (AKF) – een samenwerking van PKN- en RK-diakenen, caritas-bestuurders, voorgangers en diaconale werkers, pleit voor een rechtvaardig sociaal beleid waarbij mensen tot hun recht komen en niet

afhankelijk hoeven te zijn van liefdadigheid en voedselverstrekking. Onderwerpen waarover wordt nagedacht zijn o.a.: de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden, betaalbare huisvesting en basisinkomen. Kennis ervaring worden gebundeld om de stem van mensen in armoedesituatie te versterken. De AKF ondersteunt plaatselijke en regionale initiatieven van kerken en werkt samen met de Raad van kerken in Fryslân. Uw bijdrage wordt gebruikt om het werk van de AFK mogelijk te maken.

6 augustus – De Markol (schippersdienst)

Stichting Gehandicapten Watersport Grou stelt zich ten doel het, zonder winstoogmerk, bevorderen van watersportgebonden recreatie in Friesland voor mensen met een beperking. Om deze doelstelling te realiseren heeft het bestuur in 2007 het schip de Markol in de vaart genomen, waarmee mensen met een beperking in de gelegenheid gesteld worden watersportgebonden activiteiten te ontplooiën. Instellingen, scholen, stichtingen of belangenverenigingen voor mensen met een beperking kunnen de Markol voor één- of meerdaagse tochten huren.

13 augustus – Zomerzending Kerk in Actie voor Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

19 augustus – Stichting Fier Leeuwarden (prov. bijdrage-advies)

Bij Stichting Fier wordt aan kwetsbare kinderen en jongeren een veilige plek en de zorg geboden die ze nodig hebben. Om slachtoffers van geweld te helpen naar een veilige toekomst zonder geweld, is heel veel aandacht en zorg nodig. Ze hebben vaak geen diploma, waardoor ze een zwakke positie hebben op de arbeidsmarkt. Ze hebben weinig mogelijkheden om financieel onafhankelijk te zijn. Daarom wordt door Stichting Fier ingezet op participatie. Het “gewone leven” moet centraal staan. Meedoen. Een gezond netwerk opbouwen. Een diploma halen. Leuk werk vinden. Dromen en ambities najagen. Kortom: een normaal leven opbouwen. Dat kan Stichting Fier niet alleen en daarom is de steun van fondsen, bedrijven, serviceclubs, kerken en particulieren onmisbaar. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.

26 augustus – Netwerkmaatjes Nieuwkomers (prov. bijdrage-advies)

Er is een grote vraag naar maatjes voor jonge statushouders en andere nieuwkomers. Voor hun deelname aan de samenleving en voor hun kansen op de arbeidsmarkt is het van groot belang dat zij steun krijgen bij het oefenen van

de taal en het ontwikkelen van netwerken in hun regio. De inzet via netwerkmaatjes maakt het mogelijk om via groepskoppelingen nóg meer jonge statushouders en migranten te bereiken. Het project Netwerkmaatjes Nieuwkomers sluit aan op de vraag onder jonge migranten en op de mogelijkheden van jonge mensen om zich als netwerkmaatje met hen te verbinden. Dit is een samenwerkingsproject van PKN en Solidair Friesland. Uw bijdrage wordt gebruikt om het project uit te voeren.

3 september – Werelddiaconaat Kerk in Actie - Israël

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli's – voor hun verplichte dienstdienst begint – meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

10 september – Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt

Stichting Lichtpunt in Kollumerzwaag vangt mensen op die tussen wal en schip zijn geraakt, geen onderdak hebben en daardoor voor kortere of langere tijd opvang en begeleiding nodig hebben.

Naast opvang is er de Ontmoeting van Lichtpunt. Voor mensen die in een sociaal isolement zijn geraakt worden verschillende activiteiten georganiseerd. Uw bijdrage wordt gebruikt om het interieur in de opvangboerderij aan te pakken, het moderniseren van de keuken en voor het aanschaffen van een personenbusje. Uw bijdrage is zeer welkom.

17 september – Kerk in Actie – Myanmar: Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda's om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.



Adressen

Predikant / pastoraal contact

ds. Marije Hage; werkdagen: ma-middag, di, do, za, zo

predikant@sintpiterkerk.nl

tel. 06 2608 9964

Voorzitter kerkenraad

kerkenraad@sintpiterkerk.nl

Scriba kerkenraad p/a Prot. Gem. Grou-Jirnsum

Rutger Popkema-van Bolhuis

Postbus 19, 9000 AA Grou

scriba@sintpiterkerk.nl

tel. 0566 65 32 77

College van diakenen

Henk Feenstra

Trees Mulder

Thom Nieuwenhuis

Diaconie/bloemen voor contactwerk

Zending

diaconie@sintpiterkerk.nl

tel. 0566 62 11 26

NL66 RABO 0356 2178 84

NL83 RABO 0356 2075 87

College van kerkrentmeesters

Henk Methorst (tel. 0566 62 42 34)

Wijnand Kieft, penningmeester

henk.methorst@sintpiterkerk.nl

tel. 06 4867 7734 / wijnand.kieft@sintpiterkerk.nl

Financiële administratie

Jaap Verbeek, Sjonema 16

NL10 RABO 0356 2022 08

tel. 0566 65 91 84

Kerkebalans

Anneke Houtsma, De Skeakels 19

NL26 RABO 0330 8536 86

tel. 0566 62 25 78

Ledenadministratie

Mirjam Boukes-Brauer, De Setangel 9

ledenadministratie@sintpiterkerk.nl

tel. 06 2690 4666

Aanvragen collectemunten

NL05 RABO 0306 4968 79

t.n.v. CVK Prot. Gem. Grou-Jirnsum

Koster

Tjitske van Lievenooogen

koster@sintpiterkerk.nl

tel. 06 1072 7536 (niet op woensdag)

Cantor-organist

Carl Visser

tel. 06 2072 2027

carl1681@hotmail.com

Autodienst – Grou Moby!

tel. 06 206 037 41

Tsjerkeleûden

Wel en wee p/a Henny Reitsma

redactietsjerkeluden@outlook.com

tel. 0566 62 30 53

oenehenyreitsma@hotmail.com

Nieuwsbrief

Klaas Stelma

tel. 0566 62 27 32

Kerk in Actie Utrecht

Raad van de Zending Utrecht

Generale Diaconale Raad Utrecht

NL62 INGB 0000 0004 56

NL84 INGB 0000 0060 74

NL09 INGB 0000 0086 85



Protestantse
Kerk