



Tsjerkelûden 2021

35^{ste} jaargang | nr. 5 | 28 november 2021 – 27 februari 2022



Colofon

Tsjerkelûden

Uitgave van de Protestantse
Gemeente Grou-Jirnsum
Verschijnt 5x per jaar.

Redactie

Maria Del Grosso, De Tichtset 7
telefoon 0566 62 21 96

Jan Breimer, It Skûtsje 49
telefoon 0566 62 46 31

Vaste medewerkers

Marieke Meinderts
Henk Feenstra
Klaas Stelma
Henny Reitsma
Nienke Zwart

Druk

Walter Miedema, Ekemahôf 33
telefoon 0566 62 24 64

Distributie, bezorging

Evert Bergsma, Kievitstraat 68
telefoon 0566 62 31 17

Het volgende nummer verschijnt
omstreeks 4 maart 2021.
Inleveren van de kopij:
uiterlijk 10 februari via
redactietsjerkeluden@outlook.com

Website:

www.sintpiterkerk.nl

In dit nummer

Kerkdiensten	3
Nieuws over de autodienst	4
Van de kerkenraad	5
Preken ds. Nummerdor gebundeld	7
Terugblik op de oogstdienst	8
Wel en wee	9
Interview met Geartsje de Kroon	11
Bernelûden	14
Kofje en in goed gesprek	17
Van de diaconie	18
Adressen	23

Foto's:

blz. 1 © Nienke Zwart
blz. 5 © Daniël van der Meulen
blz. 6 © pixabay.com
blz. 8 en 9 © Henny Reitsma

De **wekelijkse nieuwsbrief**

verschijnt iedere zaterdag digitaal,
behalve in de herfstvakantieperiode.
Informatie en aanmelding voor
gratis toezending: Klaas Stelma,
k.stelma@upcmail.nl,
telefoon 0566 62 27 32



**Protestantse
Kerk**

Kerkdiensten

Alle diensten worden gehouden in de Sint-Piterkerk.



= gezamenlijk koffiedrinken na de dienst

Zondag 28 november, 9.30 u.

1ste zondag van de Advent (paars)

ds. W. van der Heide, Sexbierum
organist Carl Visser

Zondag 5 december, 9.30 u.

2de zondag van de Advent (paars)

ds. I. van der Pol, Woudsend
organist Carl Visser



Zondag 12 december, 9.30 u.

3de zondag van de Advent (paars)

ds. H. Vlasman, Readtsjerk
organist Carl Visser

Zondag 19 december, 9.30 u.

4de zondag van de Advent (paars)

ds. W.L. Andel, Oudega (SWF)
organiste Mea Stelma

Vrijdag 24 december, 22.30 u.

Kerstnacht (wit)

da. E. Rooseboom, Drachten
organist Carl Visser

Zaterdag 25 december 10.00 u.

Eerste kerstdag (wit)

dhr. C. van Rijn, Sneek
organist Carl Visser

Zondag 2 januari, 9.30 u.

1ste zondag van de Epifanie (wit)

ds. W.L. Andel, Oudega (SWF)
organist Carl Visser

Zondag 9 januari, 9.30 u.

2de zondag van de Epifanie (groen)

Driekoningen

ds. C. Corporaal, Bolsward
organist Carl Visser



Zondag 16 januari, 9.30 u.

3de zondag van de herfst (groen)

da. A.R. v. d. Honing, Oppenhuizen
organist Carl Visser

Zondag 23 januari, 9.30 u.

4de zondag van de Epifanie (groen)

ds. J. Jurgens, Drachten
organist Carl Visser

Zondag 30 januari, 9.30 u.

5de zondag van de Epifanie (groen)

mw. S. Aardema, Menaam
organist Carl Visser

Zondag 6 februari, 9.30 u.

6de zondag van de Epifanie (groen)

ds. J. Kraan, Burgum
organist Carl Visser



Zondag 13 februari, 9.30 u.

7de zondag van de Epifanie (groen)

ds. J. Bakker, Stiens
organist Carl Visser

Zondag 27 februari, 9.30 u.

9de zondag van de Epifanie (groen)

ds. J.A. de Waal, Nijland
organist Carl Visser

Zondag 20 februari, 9.30 u.

8ste zondag van de Epifanie (groen)

Sint Piterzondag

ds. E. Jans, Oldemarkt
organist Carl Visser

Nieuws over de autodienst

Sinds jaar en dag kunnen mensen met Thom Nieuwenhuis contact opnemen voor het vervoer per auto naar en van de kerk. Daar gaat nu verandering in komen, want sinds kort is er een mogelijkheid om gebruik te maken van de Grou Moby!



Dit is een initiatief van de Unie van vrijwilligers UVV Grou, die een auto met chauffeur beschikbaar stelt. De opvallende geel-blaauwe auto rijdt al een tijdje rond in Grou en staat geparkeerd bij Friesma State.

Normaal gesproken is een rittenkaart benodigd tegen een geringe vergoeding van € 1,- per rit. Echter, de diaconie stelt de rittenkaarten gratis beschikbaar aan mensen die op zondagochtend naar de kerk willen. Daarvoor kunt u contact opnemen met Henk Feenstra, telefoon 0566-62 11 26.

Om de auto telefonisch te reserveren kunt u op zaterdag tussen 09.00 en 11.30 uur bellen via 06-206 037 41.

Als u nog vragen heeft over het voorgaande, dan kunt u ook bij Henk Feenstra terecht.

Diaconie Protestantse Gemeente Grou-Jirnsom

Van de kerkenraad

De kerkenraad deelt graag met u wat er in de afgelopen tijd in onze gemeente is gebeurd en waar we mee bezig zijn.

Na de vakantieperiode is het kerkelijk en het gemeentelijk leven weer wat teruggebracht naar normaal. Gepaste afstand, maar even geen mondkapjes meer. De cantorij is weer begonnen met repeteren en heeft ook al weer meegewerkt aan de diensten. We hebben zelfs weer avondmaal met elkaar gevierd. Wat voelt het fijn om ook deze wijzen van samenzijn als gemeente weer te kunnen hebben.

En dan staan we nu weer aan de vooravond van beperkingen. Wat hebben we het daar zwaar mee als kerkenraad. We willen het graag goed doen voor iedereen, maar dat is een onmogelijke opdracht. We zullen wederom moeten wikkelen en wegen en alle belangen afwegen.



Op zondag 24 oktober hebben we afscheid genomen van onze ambulant predikant Helmer le Cointre. Hij heeft ons een jaar lang bijgestaan. We zullen zijn enthousiasme en creatieve ideeën nu moeten missen. Helaas hebben we

nog geen nieuwe predikant en zullen we met de hulp van predikanten uit de werkgemeenschap het consulentenschap maar ook de zwaardere pastorale taken op gaan vangen. Het vraagt natuurlijk ook weer meer van onze vrijwilligers die zich inzetten voor het gemeentewerk.

Er is weer contact met Friesma State gelegd en we hopen in het nieuwe jaar daar weer diensten te kunnen verzorgen. Er was vanuit Friesma State echt behoefte aan deze vorm van verbinding met onze gemeente. Prachtig om te horen, maar natuurlijk geldt ook nu dat we de corona-ontwikkelingen nauwgezet in de gaten houden.

De beroepingscommissie is hard aan het werk. De sluitingsdatum voor sollicitaties was op 1 november jl. Een mooi aantal brieven is binnengekomen. Nu volgt een uitvoerig proces van selecteren en hopelijk uiteindelijk het voordragen van een kandidaat.

Als u een idee heeft, inspiratie of een vraag, laat het dan vooral weten.

Namens de kerkenraad,
Marieke Meinderts

Advent



Preken Reinier Nummerdor gebundeld

Een open weg is de titel van een boek met 25 preken van Reinier Nummerdor. De overdenkingen gaan over teksten uit de vier evangeliën en één uit het Thomasevangelie – van Advent tot na Pasen, Jezus volgend op zijn weg. Het boek is opgedragen aan Robert Smits en de opbrengst komt volledig ten goede aan de Stichting Help mij Leven.

De oorsprong van het boek ligt in de ontmoeting met Robert Smits tijdens de vesperdienst in december 2018 in de Sint Piterkerk in Grou. Die viering werd gehouden ter ere van het dertigjarig bestaan van Help mij Leven, die het werk van Robert in Brazilië mogelijk maakt. Tijdens de vesper werd Reinier geraakt door Robert. De zomer daarop was hij als een van de leden van Groep 2019 in Brazilië aan het werk. De reis maakte diepe indruk.

Robert werd 33 jaar geleden gegrepen door het lot van de straatkinderen in Rio. Sindsdien doet hij samen met zijn team alles om kinderen in onveilige situaties een perspectief te bieden. Reinier heeft daar groot respect voor. Tijdens de presentatie, op zaterdag 20 november in de Sint Piterkerk, overhandigde hij hem dan ook het eerste exemplaar.

De overdenkingen in het boek volgen heel losjes de gang van het kerkelijk jaar. “Wat hier op papier staat is een weergave van hoe een tekst in de week dat ik hem schreef, voor mij open is gegaan. Het is aan jou als lezer om te zien of het je op een of andere wijze raakt. Of je er wellicht iets aan hebt op jouw eigen weg. Een weg die ontstaat door hem te belopen”, aldus Reinier. Het boek is mooi verzorgd uitgegeven door Uitgeverij Louise van Eddy van der Noord. Een prachtig boek om zelf te lezen of om cadeau te geven.

Boekgegevens

Reinier Nummerdor, *Een open weg*, Uitgeverij Louise
hardcover, 168 pagina's, prijs € 19,50

Verkrijgbaar-bij Eelke Pander, via epander@xs4all.nl.

Betaling: het bedrag (aantal bestelde boeken x € 19,50) overmaken op rekeningnr. NL 23 RABO 0107 6146 42 t.n.v. Stichting Help mij Leven, onder vermelding van: boek(en) Open weg.



Terugblik op de oogstdienst

Ter gelegenheid van de oogstdienst op zondag 7 november was de Sint Piterkerk schitterend versierd door de leden van de bloemschikgroep. Henny Reitsma maakt er onderstaande foto's van.



Wel en wee in de afgelopen periode

De bloemen uit de kerkdiensten gingen als groet en bemoediging naar:

Ter gelegenheid van de bloemenzondag op 26 september jl. zijn alle woongroepen in FriesmaState verrast met een boeket bloemen voor op de huiskamer. De reacties hierop waren erg positief en dankbaar.



Elke tweede zondag van de maand staan achter in de kerk de bloemenschaaltjes voor een bijdrage waarmee u ons kunt steunen. Van deze bijdragen worden de zondagse boeketten betaald die na de dienst gebracht worden bij een gemeentelid dat een bloemetje als ondersteuning goed kan gebruiken.



Verjaardagen (70+)

Huwelijksjubilea

Verhuisd

Overleden

Samenstelling Henny Reitsma

Interview

met Geartsje de Kroon

Hoe kwam u in aanraking met onze gemeente?

In 1972 zijn wij getrouwd en gingen we in Grou in de Wilhelminastraat wonen. Zondags gingen we naar 'de Kapel' in de Oosterveldstraat.



In 1976 zijn wij naar Birstum verhuisd naar een boerderij van de Hervormde Gemeente in Aldeboarn, waar wij toen ook naar de kerk gingen. Daar hebben we met veel plezier gewoond!

In 1991 is mijn man helaas overleden en na twee jaar ben ik, samen met onze twee dochters, van de boerderij in Birstum naar Grou verhuisd. Na wat omzwervingen ben ik in 2004 naar de Sint Piterkerk gegaan. In m'n uppie, want de kinderen waren het huis uit.

Dat moest wel even wennen, maar er zijn altijd lieve mensen die een praatje maken en je voor een kopje koffie vragen.

Na een jaar of vijf werd ik ouderling en dat vond ik heel mooi. Je bent meer betrokken bij de kerk en je leert veel meer mensen kennen.

Wat is uw favoriete bijbelverhaal?

Het verhaal van Job vind ik heel mooi. Job verliest alles en blijft vertrouwen op God. Job geeft God niet de schuld van al zijn ellende. God blijft zijn vriend.

Wat is uw favoriete lied?

'Wêr'tst ek wennest'. Zie de volgende pagina.

Wie heeft u geïnspireerd in de manier waarop u uw geloof beleeft?

Dat weet ik niet precies. Ik ben opgegroeid in een gezin met tien kinderen, ik ben nummer 9, en we gingen iedere zondag naar de kerk. Dat wás gewoon zo!!! Door alles wat je meemaakt in je leven is dat zo gegroeid, denk ik.

Wat spreekt u aan in onze gemeente?

Ik hou van zingen en dan het liefst met een kerk vol mensen! En het omzien naar elkaar, dat is zo belangrijk!! Ik heb het ervaren in 2017, toen ik ziek werd. Fantastisch, daar word je blij van. Dat helpt echt!!

Wat mist u of zou u graag anders willen?

Ik zou het wel mooi vinden dat er een gespreksgroep zou zijn, waar je samen van gedachten kunt wisselen. Ik mis de jongeren in de kerk. Dat geeft wat levendigheid en is belangrijk voor de volgende generatie en het voortbestaan van de kerk.

Aan wie geeft u de pen door?

Ik geef de pen aan: Joke Feijen.

Wêr'tst ek wennest

Wêr'tst ek wennest op dizze_ierde,
tusken stien of 't moaie grien,
eltse dei is der nij libben,
bisto dêr ek mei begien.
Eltse dei wer nije kânsen
om opnij op wie te gean
en te sykjen nei it wûnder
fan de Hear en syn bestean.

Wêr'tst ek wennest op dizze_ierde,
tusken stien of 't moaie grien,
tusken haat of tusken leafde
bisto dêr ek mei begien.
Eltse dei wer nije kânsen
't wurd fan Kristus te ferstean
en de Bibel hiel goed lêze,
dan begrypst syn grut bestean.

Wêr'tst ek wennest op dizze_ierde,
tusken stien of 't moaie grien,
tusken twivel, tusken hope,
bisto dêr ek mei begien.
Eltse dei wer nije kânsen
mei-inoar op wei te gean,
mei_inoar wurkje yn syn leafde,
mei-inoar derfoar te stean.

tekst Jan van Opbergen
oersetting Duo Black and White:
Pytsje Kampen-v.d. Heide
en Anneke Bouma-Boersma
meldij 'Welk een vriend is onze Jezus'

Dit liet wurdt ek songen op de meldijen fan 'Alle Menschen werden Brüder'
en 'Ruwe stormen mogen woeden'.

Bernelûden

Dit is de dei...

Sara en Simon folgje Jezus

troch Foekje-Fleur Fink



Sara en Simon belibje – mei harren grutte broer Daniël, heit en mem, pake en oare famylje – de ferhalen fan ‘Dit is de dei...’.

De hiele famylje is doopt yn de Jorjaan en in ‘nij libben’ begûn. Yn dat nije libben draait alles om Jezus fan Nazaret. Mar wa is Jezus no krekt? Wêr is hy berne? En hoe hjitte syn heit en mem? Eins hiene se dat oan Johannes freegje moatten, doe’t se doopt waarden. Dy hie it fêst wol witten. Gelokkich binne der mear minsken dy’t Jezus kenne. Dy fertelle de ferhalen troch oan wa’t it mar hearre wol.

Yn de wiken dy’t komme, hearre jim wat de skieppehoeders oer Jezus fertelle. Dy hearden as earsten fan Jezus’ berte. Tagelyk fertelle se ek fan Johannes, want Jezus en Johannes binne famylje faninoar.

It liet fan Maria

Lukas 1,26-56

Sara gappe, ruts de earms út en frege: “Giesto jûn ek mei nei de hoeders, Simon?”

“Hm, ik sliep noch”, fûtere Simon. “Dat sjochst dochs wol?”

Sara die krekt as hearde se it net en frege: “Witsto noch hoe’t dy man hjit dy’t ús doopt hat?”

Simon kaam oerein, joech Sara in dúst en sei koartwei: “Johannes!”

“O ja, no wit ik it wer: Johannes de Dóper. De hoeder fertelde dat syn heit net prate koe.”

“Hm, dêr wit ik neat fan!” Simon wie moarns meastal koartôf.

“Giest jûn ek mei?”, frege Sara opnij. “Hm, allinne as myn freonen ek mei geane.” Simon gie wer lizzen en draaide Sara de rêch ta. Mar Sara liet it der net by sitte: “Mirjam en ik geane ek!”

Foar’t de sinne ûndergie, rûnen Mirjam en Sara wer by de berch op. Efter harren hearden se guon oankommen. “Ik tink dat it Simon is mei syn freonen”, sei Sara. Mirjam en Sara wachten efkes op harren ...

“Soe dyselde hoeder jûn wer fertelle?”, frege Sara. Mirjam skodholle en sei: “Jûn fertelt ús heit. Hy kin hiel spannend fertelle.”

It lêste eintsje draafden se. It waard al tsjuster.

“Ssst,” flústere Mirjam, “ús heit is al begûn...”

Maria wie allinne thús. Har heit en mem wiene al betiid ôfset. Se moasten op it lân arbeidzje. Meastal gie Maria ek mei, mar fan ’e moarn hie mem tsjin har sein: “Soargje do hjoed mar foar it iten. Jûn krije wy iters.”

Harren doarp Nazaret lei oan ’e wei nei Jeruzalem. Geregeldwei kamen der jûns keaplju del om te oernachtsjen. Maria fûn it altyd gesellich as der gasten kamen. Ynienen skeat har wat yn ’t sin. Soe se Joazef freegje om fan ’e jûn ek te kommen? Joazef is har freon.

Ja, dat soe se dwaan. Gesellich!

Wylst Maria mei in grutte kanne molke oanrinnen kaam, hearde se in stim: “Goeie Maria, de Hear is mei dy. Hy hat dy útkeazen!”

Maria skrok sa bot, dat se de kanne mei molke oer de flier falle liet.

En stammere:

“Wat wolle jo fan my?”

“Do hoechst net bang te wêzen, Maria!”, sei de stim. “Ik bin in engel fan God en bring dy in boadskip. Do silst mem wurde fan in soan. Neam him Jezus! Hy sil minsken by God bringe.”

“Mar Joazef dan?”, bibbere Maria. “Hy wit fan neat!”

“It sil net in gewoan bern wêze, Maria. God sels, sil de Heit wêze. En harkje, want ik ha dy noch mear te fertellen: Sacharias en Elisabet, famylje fan dy, krije ek in soan.”

“Mar Elisabet is ommers al hiel âld”, stammere Maria.

“Foar God is neat ûnmooglik, Maria!”

Doe moast se it wol leauwe en sei: “Wat jo ferteld ha, lit dat mar barre.” En Gabriël liet har wer allinne.

Maria knipere mei de eagen. Wie dit wol echt? Hie se har net fersind?
Koe se it mar oan immen fertelle. Oan Joazef? Mar soe dy it wol
leauwe?

Se wie bot yn 'e war en gie foar hûs sitten. Dêr bekaam se wat fan de
skrik.

Hie de ingel net ferteld dat Elisabet yn ferwachting wie? Soe deselde
ingel dan ek by Elisabet west ha? Dan sil sy my fêst begripe!

Sûnder nei te tinken, rûn Maria nei it hûs fan Elisabet. Doe't Elisabet
Maria's lûd hearde, sprong it berntsje op yn har búk... Al hiel oeral
rôp se: "Do bist de gelokkichste fan alle froulju, Maria! Gelokkich is it
berntsje datsto by dy draachst. Wat in blide dei is dit: de mem fan
myn Hear komt by my op besite!"

Doe't Maria de eagen fan Elisabet skitterjen seach, koe se har net
langer ynhâlde en begûn te sjongen:

Ik sjong foar de Hear,
Hy is de Rêder fan
in gewoan famke út Nazaret.

Bern en âlderen
sille diele yn it lok fan
in gewoan famke út Nazaret.

Net oan riken en machtigen
hat Er jûn wat Hy joech oan
in gewoan famke út Nazaret.

Ik sjong foar de Hear,
dy't it grutste joech oan
in gewoan famke út Nazaret.

Mei tastimming oernommen
fan <http://www.foekjefleurfink.nl/verhalen.php>



Koffie en een goed gesprek

“Het is lekker om even je hart te kunnen luchten en ook om te luisteren naar de verhalen van anderen. Ik ben blij dat ik me heb aangemeld.” – Peter (70)

Soms loop je in je eentje na te denken over van alles en nog wat. Dan kan het fijn zijn om eens met leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen. Dat kan bij de UP! themagesprekken bij Friesma State.

In een ontspannen gesprek hebben we het over belangrijke onderwerpen die ertoe doen als je ouder wordt. Centraal staan thema's die normaal gesproken niet zo vaak aan de orde komen, zoals spijt, afscheid of familie.

Het zijn geen 'zware' gesprekken, we hebben het er gewoon eens over. Een luisterend oor aan tafel biedt herkenning, inspiratie en steun, zo merken wij.

Dus kom gerust eens langs. Er is koffie en iets lekkers. Er zijn geen kosten aan verbonden.



U kunt aanschuiven bij deze groeps gesprekken

Woensdag 24 november
10.00 uur — thema *Positieve energie*

Vrijdagmiddag 17 december
14.30 uur — thema *Familie*

Vrijdagmiddag 14 januari
14.30 uur — thema *Tevreden*

Friesma State

Oostergostraat 52, Grou

Meer informatie en aanmelden

Joke de Vries
06-19865261
uvv.grou@gmail.com

Deelname is gratis, maar meld u wel even aan.

De gesprekken zijn een initiatief van UP! – Een nieuwe kijk op ouder worden
Kijk voor meer informatie op www.upinederland.nl

Van de diaconie

Collecterooster

In coronatijd ontvangt de diaconie uw gaven graag op rekening NL66 RABO 0356 2178 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Grou-Jinsum.

28 november – Vredescollecte Israël/Palestina (Kerk in Actie)

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennia lange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar hopelijk meer vrede in de toekomst.

5 december – Rwanda (Kerk in Actie)

Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht. Tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HIV/aids op scholen en in kerken.

12 december – Stabiel thuis voor kinderen (Kerk in Actie)

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorp in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In jeugdorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.

19 december – Kerstverhaal jeugd (PKN)

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In de

KerstChallenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.

24 december (kerstnachtdienst) – Help Mij Leven

Help Mij Leven is een Nederlandse stichting die zich inzet om Braziliaanse kinderen in nood te helpen. Met ‘nood’ bedoelen we vooral ‘gebrek’: gebrek aan veiligheid (in de wijk of thuis), aan onderwijs, aan goede gezondheid, aan onderdak en aan toekomstperspectief. In 1988 is Help Mij Leven opgericht om het welzijnswerk van Robert Smits en de door hem opgerichte organisatie REMER in Brazilië te ondersteunen.

25 december – Kinderen in de knel (Kerk in Actie)

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze kerstcollecte!

26 december – Fries Vredesplatform

Aandacht voor vrede is een permanent thema, ook voor de kerken. Het Fries Vredesplatform is in 2003 opgericht met als doel een breed draagvlak te creëren voor vredeswerk in de provincie Fryslân. Door publicaties, door aandacht te vragen voor vrede en door gezamenlijke acties te organiseren. Uw bijdrage wordt o.a. gebruikt voor de coördinatie van activiteiten in de jaarlijkse vredesweek en de aanschaf van materiaal voor de vredeswake. Het Vredesplatform wil de Walk for Peace verder uitbreiden. Dit is een Fredeskuier voor scholieren langs kerken, andere religieuze centra en instellingen die zich inzetten voor vrede. Dit project is een samenwerkingsproject van PKN en Solidair Friesland.

31 december – Stichting Nijkleaster

Nijkleaster nabij Jorwert heeft als ambitie om een ‘klooster nieuwe stijl’ te realiseren. Een plek voor rust, inspiratie en gemeenschap. Voor stilte, bezinning en verbinding. Een bijzondere plek, waar je je in alle rust kunt terugtrekken voor een adempauze en stille tijd. Tegelijkertijd een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

2 januari – Stichting Fier Leeuwarden (pba)

Bij Stichting Fier wordt aan kwetsbare kinderen en jongeren een veilige plek en de zorg geboden die ze nodig hebben. Om slachtoffers van geweld te helpen naar een veilige toekomst zonder geweld, is heel veel aandacht en zorg nodig. Ze hebben vaak geen diploma waardoor ze een zwakke positie hebben op de arbeidsmarkt. Ze hebben weinig mogelijkheden om financieel onafhankelijk te zijn. Daarom wordt door Stichting Fier ingezet op participatie. Het 'gewone leven' moet centraal staan. Meedoen. Een gezond netwerk opbouwen. Een diploma halen. Leuk werk vinden. Dromen en ambities najagen. Kortom: een normaal leven opbouwen. Dat kan Stichting Fier niet alleen en is de steun van fondsen, bedrijven, serviceclubs, kerken en particulieren onmisbaar. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.

9 januari – Stichting Aanloophuis Leeuwarden

Doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is beschikbaar te zijn voor de medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven, met psychische problemen kampen en/of weinig sociale contacten hebben. Dit Aanloophuis van de kerken, in de Bagijnestraat 36 te Leeuwarden, is een plek waar een huiselijke sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is een plek waar tijd is voor een gesprek, waar iemand even op adem kan komen of een moment van stilte kan vinden. Ook zijn er spelletjes, liggen er kranten en natuurlijk is er koffie, thee, brood en soep. Graag ondersteunen wij als diaconie dit aanloophuis in Leeuwarden.

16 januari – Toerusting voor werkers in de kerk (PKN)

De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers – maar ook professionals – met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun

kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag!

23 januari – Kerk in, van en voor het dorp (PKN Missionair werk)

In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn.

30 januari - SIRKELSLAG: Collecte jeugdwerk PKN

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerk-organisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen – met wie ze online in verbinding staan – om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

6 februari – Oeganda - Goed boeren in een lastig klimaat (PKN Werelddiaconaat)

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.

13 februari – Nepal - Meer werkgelegenheid voor jongeren (KIA – Noodhulp)

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een

menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. Hierdoor krijgen deze jongeren weer zicht op een betere toekomst. Wij bevelen daarom deze collecte van harte bij u aan.

20 februari – Stichting Support Fryslân (pba)

Uw bijdrage wordt gebruikt voor het project Support Kids voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Elk kind heeft recht op een maatje. De meeste kinderen vinden zelf zo'n maatje, maar sommige kinderen kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken. Deze hulp kan Support Fryslân bieden. Support Fryslân koppelt sociaal zwakkere of eenzame kinderen aan vrijwilligers (maatjes). Het maatje spreekt regelmatig af met het kind, helpt het kind zelfredzamer te worden en draagt bij aan een gezond en sociaal netwerk. Daarnaast motiveert het maatje het kind om deel te nemen aan de samenleving. Wij bevelen daarom deze collecte van harte bij u aan.

27 februari - Budgetmaatje Fryslân (pba)

Volgens recent onderzoek zijn één miljoen Nederlanders niet in staat om hun maandelijkse rekeningen te betalen en zijn daarnaast ongeveer vijf miljoen Nederlanders niet in staat om onverwachte inkomensdalingen op te vangen.. Deze mensen hebben naast professionele hulpverlening ook behoefte aan concrete aanvullende en morele steun bij hun financiële problemen. Budgetmaatjes, onder andere uit de kerken, kunnen deze steun bieden. Uw bijdrage wordt gebruikt voor uitbreiding van Budgetmaatje Fryslân, voor coördinatie van het project en voor ondersteuning van de Friese maatjes. Wij bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.



Adressen

Predikant / pastoraal contact	vacant
Voorzitter kerkenraad	kerkenraad@sintpiterkerk.nl
Scriba kerkenraad p/a Prot. Gem. Grou-Jirnsom Rutger Popkema-van Bolhuis	Postbus 19, 9000 AA Grou scriba@sintpiterkerk.nl tel. 0566 62 32 77
College van diakenen Henk Feenstra Trees Mulder Thom Nieuwenhuis Diaconie/bloemen voor contactwerk Zending	diaconie@sintpiterkerk.nl tel. 0566 62 11 26 NL66 RABO 0356 2178 84 NL83 RABO 0356 2075 87
College van kerkrentmeesters Henk Methorst (tel. 0566 62 42 34) Muriël Seinen-Apperloo, penningmeester	henk.methorst@sintpiterkerk.nl tel. 0566 60 12 00
Financiële administratie Jaap Verbeek, Sjonema 16	NL10 RABO 0356 2022 08 tel. 0566 65 91 84
Kerkbalans Anneke Houtsma, De Skeakels 19	NL26 RABO 0330 8536 86 tel. 0566 62 25 78
Ledenadministratie Annelies Bergsma, Kievitstraast 68	ledenadministratie@sintpiterkerk.nl tel. 0566 62 31 17
Aanvragen collectemunten	NL05 RABO 0306 4968 79 t.n.v. CVK Prot. Gem. Grou-Jirnsom
Koster Sint Piterkerk Tjitske van Lievenoojen	koster@sintpiterkerk.nl tel. 06 1072 7536
Cantor-organist Carl Visser	tel. 0561 79 50 17 carl1681@hotmail.com
Autodienst – Grou Moby!	tel. 06 206 037 41
Tsjerkelûden Wel en wee p/a Henny Reitsma	redactietsjerkeluden@outlook.com tel. 0566 52 30 53 oenehenyreitsma@hotmail.com
Nieuwsbrief Klaas Stelma	tel. 0566 62 27 32
Kerk in Actie Utrecht Raad van de Zending Utrecht Generale Diaconale Raad Utrecht	NL62 INGB 0000 0004 56 NL84 INGB 0000 0060 74 NL09 INGB 0000 0086 85



Protestantse
Kerk