



22 november 2020 Sint Piterkerk, Grou

Medewerkenden aan de dienst:

Voorganger: ds. Helmer le Cointre

Organist: Carl Visser

Ouderling: Rutger Popkema

Diaken: Joke Pander

Lector: Jacob

Koster: Eddy van der Noord

Voorzangers: Alie, Muriel, Gerard & Jacob

Welkom, mededelingen en ontsteken van de aandachtsskaarsen

Bemoediging & openingsgebed

Ouderling: Onze hulp is de Naam van de HEER,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Heer, onze God,

wat zijn wij zonder U?

Onze geest heeft uw licht nodig,

onze wil uw kracht,

onze ziel uw vrede.

Kom, vervul ons met uw goedheid

en maak ons nieuw als pasgeborenen.

vernieuw ons

naar het beeld van Jezus Christus,

opdat wij waarlijk

uw kinderen mogen zijn

en u mogen liefhebben en dienen

met al onze krachten.

Amen.

Begroeting

Voorganger: De Heer zij met u!

Gemeente: Ook met U zij de Heer.

Gebed om ontferming met gezamenlijk gesproken: **Heer ontferm U**

Glorialied: 'Waar de mensen dwalen in het donker' (LB 286)

1. Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

2. Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

3. Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Waar het over gaat, vandaag (Bij de wolk)



Lied: 'Met de engelen mee op reis' (LB 964)

Met de en - ge - len mee op reis
naar het eeu - wi - ge pa - ra - dijs
ben je zo - maar ge - gaan,
zo ver weg hier van - daan
en wij roe - pen: ky - ri - e - leis.
Met de en - ge - len mee op reis
naar het eeu - wi - ge pa - ra - dijs:
het ga je goed, lie - ve kind.
Wees voor al - tijd be - mind,
in de he - mel kind aan huis.



Lezingen uit Daniël 12,1-4 & Matteüs 24, 29-35

Lied: 'Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven' (LB 752) 1 & 2

1. Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven,
al zijn zij door zonlicht en regen verweerd.
Wat hun door de koning des lichts is gegeven,
dat houden zij teder naar binnen gekeerd.
Het hart van hun werken,
dat niemand kan merken,
verlicht hen met liefde in leven en sterven
en doet hen de hemelse zaligheid erven.

2. Wel schijnen zij enkel geringen van buiten,
voor engelen donker, voor mensen een spot,
maar innerlijk zijn zij als lieflijke bruiden,
het sieraad, de kroon en de glorie van God,
zij die zich bereiden
op 't einde der tijden.
De koning zal onder de leliën weiden,
in stralend gewaad zullen zij Hem geleiden.

Overweging

Stilte, orgelspel

Gedachtenis

- Inleidende woorden
- we noemen de namen en ontsteken de kaarsen

Jitske Praamstra, overleden op 21 december 2019 op de leeftijd van 74 jaar
Folkertje van der Wou-Tamminga, overleden op 19 maart 2020 op de leeftijd van 87 jaar
Willemke Leijstra-van Dijk overleden op 1 april 2020 op de leeftijd van 90 jaar

-tussenzang: 'Bewaar in uw liefde' (Zzz 26)



Neeltje Francina van der Meulen-Valk, overleden 20 april 2020 op de leeftijd van 103 jaar
Klaas Winters, overleden op 27 april 2020 op de leeftijd van 78 jaar,
Jansje Maria Meijer-Verdoorn, overleden op 7 augustus 2020 op de leeftijd van 95

Bewaar in uw liefde...

Eelco Jongsma, overleden op 10 oktober 2020 op de leeftijd van 68 jaar
Pieter Nanninga, overleden op 8 november 2020 op de leeftijd van 74 jaar.
We ontsteken een kaars voor allen die ons zijn voorgegaan...

Bewaar in uw liefde...

Gebeden

Dankgebed, voorbeden stil gebed, Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Mededelingen over de collecte

Slotlied: 'Ontwaak uit je slaap' (Zingen van het licht 1; melodie Gezang 462 Lvk)

tekst: Joke Ribbers Melodie: Johannes Gijsbertus Bastiaans



1. Ont - waak uit je slaap, want de dag komt er - aan,



word wak-ker en o - pen je o - gen;



de don-ke-re u - ren zijn bij - na ver-gaan,



de ang-sti-ge dro-men ver - vlo - gen.



Je hart slaat van vreug-de om lucht en om licht,



het is tot niets an-ders dan lief-de verplicht.

2. Het licht van de dag, dat is Christus de Heer.
Hij komt het geluk met ons delen.
Hij daalt van zijn troon in de hemelen neer
en wil met ons kinderen spelen.
Wij horen van ver in het donker zijn stem
en als wij ontwaken dan zijn wij bij Hem.

Zending en zegen

Allen: Amen!